

# Logg från Norra Idskär

---

**Datum:** 5-6 september 2019

**Elevloggare:** Malcom och Emil

**Personalloggare:** Mikael

**Dagens ämne:** Måleri och andra estetiska uttryck

**Väder:** Växlande molnighet, med en del lätt regn.

## Elevlogg:

God morgon eller god dag? Här kommer en dubbellogg, då något loggskrivande inte hanns med kvällen innan.

Igår, torsdag, så samlades samtliga esteter på kajen i den tidiga morgonen, för att bege sig ut till Idskär. Efter att alla vi trötta elever lastat ombord allt från akvarellpapper till packning, så kastade Tranholmen loss. Väl ute på ön samlades vi och Kippe & Kekke (läs piff & puff), repeterade lite säkerhets- och förhållningsregler. Därefter hade vi vårt första lektionspass, där vi fick i uppgift att måla av en vy och ett mer detaljrikt föremål. Alla satt utspridda på ön och målade diverse kobbar och skär. Efter en god lunch, med potatis och köttbullar, fortsatte vi med nästa uppgift, att tolka dikter med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Det blev en eftermiddag med hög kreativitet, mycket skratt och "bonding". Vi fyllde på våra små magar med lite kanelbullar och en hel del kaffe och visade sedan upp våra tolkningar – allt från teatrar till rap. Sedan fick vi ännu en uppgift, vi skulle i grupper tolka en miljödikter – men först: Middag! Till middag hade våra grillmasters ordnat hamburgare, vilka var supergoda. Efter middagen var det showtime, alla grupper visade upp sina tolkningar och mötte stora applåder.

När uppvisningen var över, blev det äntligen dags för fritid! Många badade bastu, andra rodde, vissa spelade spel/hängde och andra bakade bröd ;) När klockan tillslut slagit 22 och Kippe jagat alla esteter i säng, så laddade vi om inför morgondagen.

Så idag då. Dagen började tidigt med att en av grupperna gick upp och förberedde frukost. Vid frukosten hade vi morgonmöte, där vi fick lite info om dagens målarpass och städning inför hemresan. Just, sitter de flesta och målar, för att om en stund visa upp och berätta om sina verk innan lunch och hemresa.

Tag vara på kreativiteten och simma lugnt!

/Malcom och Emil

## Personallogg:

Hej alla där hemma!

I år var intresset ovanligt stort för estetikursen. Vilket är väldigt kul och det gjorde även så att lilla jag fick följa med ut till Idskär som extra resurs. Vistelsen här på ön har varit helt perfekt med bara en liten regnskur igår (torsdag).

Som lärare i mer teoretiska ämnen så är det imponerande och väldigt inspirerande att få se alla dessa kreativa elever. Att få möjlighet att se dem i andra miljöer än bara i klassrummet. Igår var det akvarellmålning och gestaltning av olika dikter som stod på schemat. Eleverna gick in för sina teman med stort engagemang och på kvällen fick vi förmånen att se vad de kommit på och skapat under dagen.

Kvällen avslutades med bastu och sällskapsspel.

Nu på morgonen så har målandet fortsatt och man kan verkligen se hur eleverna har utvecklats på bara dessa två dagar med alla olika tekniker som finns inom akvarellmålning.

Tack för denna gång önskar vi lärare Ingela och Mikael

Vid tangentbordet var  
Mikael







