

Logg från Älva

Datum: 5 mars 2014

Elevloggare: Einar & Felix

Personalloggare: Carro

Position: Söder om Gran Canaria

Segelsättning: Storen, Focken & stagfock

Fart: Ca 5 knop

Kurs: NO

Beräknad ankomst till nästa hamn: Torsdag 6/3 fm

Väder: Soligt, hård vind – kuling ca 18m/s, våghöjd ca 3m

Dagens logg

Elevlogg:

Solig, skön och lugn morgon utanför sydvästra Teneriffa. Frukost och städning sedan ribben in till "Sköldpaddsviken" i full dykutrustning. Vi kastade oss förväntansfulla ner i det kalla blå på jakt att se sköldpaddor, inte en padda i sikte (en obekräftad källa hävdar dock att han såg 2st), mycket besvikna återvände vi till Älva.

Avfärd mot Las Palmas, Gran Canaria, på fm. Till en början lugn och stilla gång för motor då vi formligen kryssade mellan grindvalarna för att sedan när det började blåsa upp hissa segel i form av storsegel, fock och stagfock. Stadigt ökande vind och sjö under em. som byggde på vilket visade Älva i sitt rätta element. Riktigt härligt att få känna på hur vinden och vågorna pressade fram Älva genom vattnet. Tyvärr resulterade den hårda vinden i att storseglet skörades vid 15.30-tiden och att vi även skörade focken vid 17.30-tiden, vilket resulterade i att vi fick avbryta vår 3-rättersmiddag som vår mästarkock Paul hade anrättat i form av en tumlad lasagne.



Trots en utmanande segling så har vår fantastiska lärare Therese gjort sitt bästa för att genomföra planerade lektioner i Marinbiologi vilket varit mycket givande och utvecklande.

Efter en hård och härlig dag på havet så varvar vi ner med en kopp kaffe och ser fram emot att anlända Las Palmas imorgon fm. under tiden som Stefan K och har vakten låter meddela att situationen i byssan får "Garbage island" att blekna.

Salta hälsningar från

Felix & Einar



Besättningslogg:

Hejsan svejsan alla loggläsare!

Nu är det Jungman Carro som sitter vid spakarna och tänkte sammanfatta denna händelserika dag lite kort.

Idag skulle eleverna få bekanta sig och snorkla med havssköldpaddor, vid cirka 07:00 i morse ankom vi till Sköldpaddsviken, där efter var det bara att slänga i sig lite frukost och sedan på med cyklop och simfötter och där efter var det dags bege sig ut med ribben till de område man lyckats skåda havssköldpaddor.

Oturligt nog så visade det sig att det bara var några få av eleverna som lyckades skymta dessa fantastiska djur innan det var dags att bege sig tillbaka till Älva.

Nu har vi satt kurs mot Las Palmas och vi alla har fått smaka på riktig sjögång. Under eftermiddagen så sattes det segel, Storsegel, focksegel samt stagfockseglet. Vid cirka kl 17:00 så rivs Storseglet av i en av sömmarna och vi på vakten samt några frivilliga får i riktig laganda hjälpas åt att hala ned seglet. Det blev en riktig blöt och blåsig 20 minutare innan vi lyckades binda ner seglet.

Vid kl 18:00 var det dags för focken att få sig en törn, även denna gång så rivs seglet upp och samma procedur som storseglet var i full gång. Stagfocken klarade sig i alla fall men fick även den plockas ner. Nu sitter halva klassen och pustar ut framför en dokumentär om hur mycket plast det dumpas och förstör våra hav. Det gungar fortfarande ganska friskt men förväntas mildras nu när vi närmar oss Las Palmas. //Carro

