

Logg från Älva

Datum: 2014-02-26

Elevloggare: Max L och Stefan K

Personalloggare: Peter

Position: La Palma

Segelsättning: Full rigg förutom bredfok

Fart: 6 knop

Kurs: 270 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: Soligt, växlande molnighet

Dagens logg

Elevlogg:

Dygnet inleddes med vaktpass på bryggan mellan 02-04. Avslappnad stämning, farten ligger stadigt runt 6 knop och om babord skymtas stadsljus från Teneriffa.

Frukost, städning och sedan egen tid. Efter en god woklunch kommer solen fram och många passar på att sätta sig ute med studieböckerna. Igor leder en tränings-session på övre däck, skutmuppen håller splitskola och Hannes fiskar, än så länge utan framgång. I horisonten sticker Teides snöklädda topp upp ovanför molnen.

Halade segel utanför ett grönt och vackert La Palma vid 19:30 och en halvtimme senare ligger vi nu med babord sida till kaj.



Besättningslogg:

Som jag skrev häromdagen så närmar vi oss ofta nya hamnar i tidiga morgontimman, just innan solen ska till att gå upp. I dag närmade vi oss dock La palma under dygnets sista ljusa timmar. Jag kommer berätta mer om det strax.

Dagen idag har varit en fin historia på alla sätt och vis. Vädret har varit kanon, vi har haft mycket gynnsamma vindar som tagit oss rakt mot vårt mål. För er som är bekanta med seglingstermer så har vi haft nordostliga vindar, vilket gett oss en fin slör från Lanzarote till La Palma. På svenska betyder det kort och gott att vinden har blåst snett in akterifrån och på vår styrbordsida.

När vinden når våra segel på det viset blir Älvas sjögång betydligt lugnare. Istället för att Älva rullar fram och tillbaka så följer hon med vågornas hävning, upp och sedan ner igen. Det ger en behagligare segling och istället för sjösjuka så går de flesta av oss runt med en känsla av att detta är livet på en pinne.

Ombord fördrivs tiden med diverse olika aktiviteter. Det förekommer fokuserat plugg i brand och ledarskap, detta parallellt med hård cross fit träning. Här och var solas det, på andra ställen knopas och splitsas det. Linor från Robbans och Hannes fiskespön har släpat efter oss, dock utan napp denna gång. Här och var har delfiner dykt upp och under senaste natten lystes havet upp av mareld.

Vi 14-tiden passerade vi norr om Teneriffa. Vi såg inte så mycket av landkonturerna men rätt vad det var fick vi syn på Teide, öns högsta berg. Vi såg endast toppen som stack upp högt över molnen och det såg ut som att berget svävade tusen meter över marken.

Vid 18:30 tiden befann vi oss ca 6 mil utanför La Palma. Då hade vi ett längre tag siktat ön och sett den inbäddad i dis. La Palma är en hög ö och vinden som kommer utifrån havet trycks upp mot bergssidorna. När luften stiger så kyls den av och fukten i luften kondenseras. Det gör att molnen ligger förhållandevis lågt här vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för astronomer att studera stjärnhimlen. Här har flera länder, däribland Sverige, observatorier utplacerade.

Nu ligger vi förtöjda i hamnen och lugn råder. Allt väl ombord!

/Peter

