

# Logg från Älva

---

Datum: 24/11 2014

Elevloggare: Marcus Alvrud & Ebba Björkenholt

Personalloggare: Ingela

Position: Gran Canaria

Segelsättning: Storen & Focken

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Molnigt men varmt

## Elevlogg:

Skepp ohoj alla landkrabbor!

Idag har vi seglat lite grann på morgonen och anlände till Gran Canaria cirka 09:30. Vi gjorde inget speciellt på förmiddagen förutom att äta lunch och sen hade vi städning av skeppet och rengjorde lätt så att vi har det lättare imorgon när vi har storstädning/slutstädning. Vi hade historia och gick igenom hur man levde förr på skepp och hur skeppen var byggda. Vi hade även svenska på däck i solen vilket var trevligt, vi lärde oss lite nya satsdelar. Väldigt kul. Middagen var extra fin ikväll för att det är sista middagen på skeppet. Nu ska vi ut på stan och röja och njuta av sista dagarna här i värmen. Hoppas ni saknar oss på Älva väldigt mycket för snart kommer vi hem och terroriserar er istället.

Skepp ohoj ha det skoj!

## Personallogg:

Ja, skepp ohoj! Nu börjar resan och äventyret närma sig sitt slut. Natten var gungig och en del blev dåliga men alla jobbar och står i och gör sitt bästa fortfarande. Vi ligger nu i en stor hamn omgiven av diverse lyxyachter och annat skrot...Vi kom i tid för att se starten på The Arc, en eskadersegling som går till Västindien. Förmodligen blev den någon dag försenad p.g.a. de starka vindarna. Las Palmas räknas som största staden på Kanarieöarna och på Gran Canaria bor runt en million invånare, att jämföra med Lanzarotes 140 000 invånare.

Vi kom till Las Palmas kl. 9.30 och efter angöringen fick eleverna städa fram till lunch. Efter lunch hade vi lektioner i halvklass. Historian var uppskattad men satsdelarna kanske inte var lika roliga, men vi kunde i alla fall sitta ute. Imorgon ska vi ha ett litet läxförhör.

Nu har de flesta eleverna gått ut på stan men byssangänet håller på att baka kladdkaka så det blir en fin överraskning för stadsvandrarna när de kommer tillbaka:0 och för vårt fina främmande Daniel Lindfors som just kom.

Vid regnbågens slut sägs det ligga en skatt och den verkar sluta i Sverige, vi är förväntansfulla;)

