

# Logg från Älva

---

Datum: 21/11-14

Elevloggare: Oscar Magnusson

Personalloggare: Christopher

Position: Playa Blanca

Segelsättning: inga

Fart: 0 knop

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 24/11-14

Planerat datum för att segla vidare: 23/11-14

Väder: Sol idag! Just nu på kvällen lite små regn

## **Elevlogg:**

Hej kalla Sverige! Idag fick jag skriva loggen själv för att de som skulle ha skrivit egentligen har glömt bort det och nu gått och lagt sig.

Idag har vi i Alfa gänget städat däcket. Vi har alla skrivit vårt VHF prov, och blir vi godkända så får vi ett certifikat för att använda VHF: en. Annars har dagen varit en vanlig lektionsdag. På kvällen hade Krister (överstyrman) först en liten genomgång om hur man klättrar i fockens rigg och sen så klättrade de upp 4 i taget, de fick vara uppe där en halvtimme vardera.

Hoppas ni har det bra där hemma i Sverige! Jag tror att vi alla börjar få en liten hemlängtan.

Hälsningar från Oscar Magnusson.

## **Personallogg:**

Hej på er alla nära och kära samt övriga Loggboksläsare.

Idag har det varit en väldigt lugn dag ombord för eleverna med lektioner i både svenska och historia, som sedan avslutats med en tentamen i VHF-radiokommunikation. Vi i besättningen försöker alltid passa på att beta av så mycket underhåll som möjligt när vi ligger till kaj. Oavsett hur mycket man sliter med underhåll ombord så tycks det aldrig bli mindre att göra.

Idag har jag och Robban B Skrubbat styrbordssidan utvändigt för att få bort alla sot avlagringar som blir när man går för maskin. Efter ett par timmars hårt slitande i den gassande solen avslutade vi skrubbandet och tog målarribben över till andra sidan av

hamnbassängen där marinans verkstad undersöker vår fina ribb som vi använder vid man över bord samt som bogpropeller vid tillägg. Den fina ribbens Mercury 90hk maskin har konstaterats vara lite sliten och behöver troligtvis ersättas vilket inte är så lätt när man har ett begränsat antal dagar vid varje hamn.

Efter arbetsdagens slut tog Robban B och jag en "Bulle" (Taxi) till Arrecife som är huvudstaden på Lanzarote. En trevlig utflykt som var väl värd pengarna. Nu har vi precis återvänt till båten och det är knäpptyst ombord. Alla elever ligger och sover efter en hård teoretisk dag. Jag vill som förmodligen de flesta andra i besättningen passa på att både berömma och tacka er föräldrar för lånet av era ungdomar som sköter sig på ett formidabelt sätt!

Nu börjar jag bli trött och ska sova☺ Godnatt på er i Norden.

/ Christopher Holmberg (Jungman)

Ps: Puss och kram till Mamma och Pappa, Andreas, Alexander, Sofia, Julia och Boy☺