

Logg från Älva

Datum: 14/11

Elevloggare: Ebba Björkenholt & Marcus Alvrud

Personalloggare: Ulrika

Position: Agadir

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: Söndag 16/11

Väder: Klart och varmt





Elevlogg:

Skepp ohoj alla landkrabbor!

Idag har vi städat hela skeppet, så kallat "rent skepp". Det tog lång tid och det var mycket arbete men rent och fint blev det kan jag garantera er om! Efter städning och god lunch så hade vi nationellprov i engelska och det gick bra för oss. Sedan drog vi till stranden och spelade fotboll, solade och badade så nu har vi värmt upp våra pigment och börjar bli härligt solbrända. När vi kom tillbaka till skeppet så satte dom flesta sig på däck och använde Wi-Fi:t från ett spa som ligger nära skeppet, vi kände att vi behövde få tag på nära och kära för att kunna skryta om hur underbart vi har det! Vi fick en fin middag ikväll som vårt byssa-lag och kock tillagade, fläskfilé med potatisgratäng och skysås satt fint i magen.

Nu ska många från klassen ut och utforska staden. Hoppas ni där borta i Sverige har det bra.

Skepp ohoj ha det skoj! Mvh Ebba & Marcus

Personallogg:

Imorse var en del av oss lite trötta, för vi kom sent i säng efter fyra timmars "bio" med Das Boot. Bengt har ju gått igenom andra världskriget, så den passade bra att se just nu. Jag är glad att jag inte behöver ha skolsegling på en ubåt utan duschmöjligheter...

Efter den råa dimman igår kväll, var det härligt att vakna till en solig, ljus morgon. Vi har ju ställt om klockan, så nu är det inte längre beckmörkt vid frukosten.

Eleverna har städat och putsat, spolat däck och skrubbat brädgångar, ibland avbrutna av nyfikna turister på kajen, som ställde frågor om Älva och hennes färd från Europa. Bengt träffade en svensk familj och övertygade sonen om att det är Marina Läroverket han ska välja efter nian. När Älva ligger och vaggar i den afrikanska solen med glada elever ombord, är det förstås inte så svårt att hålla med.

Men det var ändå en ganska ansträngande dag för Mt13 med storstädning på förmiddagen och nationellt prov, uppsats, på eftermiddagen. De har jobbat på fint utan gnäll.

Imorgon blir det frukost 6.15 och sen åker vi på en spännande dagsutflykt förbi Atlasbergen till Marrakech. Vår guide heter Majid och brukar dyka upp i kaftan och postgula tofflor – typisk marockansk klädsel. Min kollega Ingela ansluter i Marrakech och jag blir avsläppt på flygplatsen på kvällen, innan bussen vänder tillbaka till Agadir. På vägen blir det middag på en typisk marockansk restaurant, så att eleverna får prova på det marockanska köket också.

Jag har haft tio härliga och roliga dagar med mina elever i Mt13. Jag önskar dem en fortsatt fin segling and fair winds!

Ulrika