

Logg från Älva

Datum: 2014-11-13

Elevloggare: Linus Woxell & Mathias Ödlund

Personalloggare: Petra Nyberg

Position: Marocko- Agadir

Segelsättning: Förtöjd

Fart: 0

Kurs: 0

Beräknad ankomst till nästa hamn: 0

Planerat datum för att segla vidare: 2014-11-17

Väder: Sol och delvis dimma





Elevlogg:

Skepp o hoj!

Vi vaknade med ett glatt humör för att havet hade lugnat ner sig. Tjock dimma så vi var tvungna att ha utkikar vid både bryggan (vid aktern och där man styr) och även vid backen (fören) för att undvika överraskningar. Det var fortfarande lite sjö kvar, med andra ord gungade det lite fortfarande, men det var inget mot vad vi hade haft de senaste dygnet. Vi märkte att vi började närma oss hamn när vi började möta en massa fiskebåtar som var ute på en liten fisketur. Dimman lättade med och mer under morgonen och ungefär mitt på dagen hade den i princip lättat helt och vi fick syn på den vackra marockanska kusten. Det var bestämt att vi skulle ligga med aktern mot kajen så det var en lång förberedelse och en svår fick parkering då vi skulle ligga i en småbåtshamn och vi var tvungna att backa in Älva en lång bit men som ni förstår var det en baggis för våran ypperligt skickliga kapten. Vi fick tillåtelse att gå iland och flera av oss gick till en strand och spelade fotboll medans det arma byssan gänget var tvungna att vara kvar på båten och förberedde deras underbara middag. Nu ska vi kolla på Das Boot, vi vet ej hur den stavas och vill inte fråga eftersom den redan är igång...

Linus och matte tackar för denna gång och vi hopas att ni där hemma inte svettas lika mycket som oss, ibland är det otroligt varmt! *hihi *

Ha det gott för vi kommer ha det flott!

Personallogg:

Hej!

Nattens segling sträckte sig ganska exakt längs med 100 meters kurvan utanför Marockos kust norr om Agadir. När man befinner sig längs med djupkurvor där en kraftig uppgrundning skett från kurvan utanför brukar fiskebåtarna hopa sig som en myggsvärm i Luleå skärgård. Alla befann sig på behörigt avstånd. Alla utom en som envist närmade sig med en fart på 10 knop. Ej sysselsatt med fiske, vilket innebär att den borde vara skyldig att ge väg för oss. Så skedde ej. En stor eloge till andre styrman Sofia som girade i rätt ögonblick och drog på gas varvid den passerade strax akter om oss utan någon som helst anledning till oro. Jag väljer att som sammanfattning citera överstyrman Krister från en tidigare resa: "Det handlar inte om att det är en fiskebåt, det handlar om att det är en båt med en fiskare i."

Havets karaktär var som vanligt underbar här utanför Agadir. Mjukt böljande utan minsta antydning till krusning. Det svaga morgondiset gör att havet flyter ihop med himlen på ett sagolikt vis, samtidigt som de marockanska bergen syns som en svag linje som verkar sväva helt fritt.

Inför denna logg frågade jag några ur besättningen om deras samlade intryck från dagen. Chill var ett av svaren jag fick. Det ordet visade sig sammanfatta en lättnad av att sjön lagt sig och en förväntan över vad dagarna i Agadir kan erbjuda. Spännande sa en annan. Då menade han att det skulle bli spännande att se vad som finns bakom fasaden av turism som gör sig smärtsamt påmind här i marinan. Jetski och glassar stora som hus exakt utformade för att tillfredställa turisternas önskan om att spendera sin beskattade inkomst på ett så angenämt sätt som möjligt. Här kan det vara på sin plats att understryka att jag själv under mitt förra besök i Agadir lyckades få i mig fem stycken på fyra dagar. Jättegod. Riktiga smaker. Inga konstigheter. Som ett exempel tittade glassförsäljaren konstigt på oss när vi ville beställa papayaglass förra året, "nej det finns inte, det är inte säsong för det nu"!

Jag måste också poängtera hur roligt det är att dricka kaffe med denna besättning. Samtalen utvecklas allt som oftast till helt osannolika scenarier, fantasin har inga gränser och associationsförmågan är det definitivt inget fel på. Det som började med en seriös diskussion om hur vi skall undvika att trossar slits sönder på grund av faktorer som bara Poseidon och hans team känner till, vi vanliga ser bara plattvatten, slutade med att Krister (före detta FN-soldat) utfärdade klass ett-varningar för toaletter med bruna fondväggar.

Nu tender loggen att bli ganska lång, men jag känner ändå att slutklämmen här är den viktigaste. Vi alla i besättningen är jätteglesa att få segla med dessa elever. De är duktiga och intresserade. Dessutom är de artiga och trevliga mot oss och även mot varandra. Och som vi under fiket konstaterade: Det är inga problem med att få dessa grabbar och tjej att göra som vi säger. Som jag sa till någon av eleverna på vakten; Jag hoppas att min son blir som er när han är sjutton. Känn er stolta ni som satt dem till världen!

Hälsningar Petra Nyberg, matros.