

Logg från Älva

Datum: 2014-09-03

Elevloggare: Hanna och Catta

Personalloggare: KockFrida

Position: Uddevalla

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lysekil i morgon bitti

Väder: Strålande sol

Elevlogg:

Idag var dag 2 av vår intensiva men lärorika brandutbildning. Efter en kort natt, efter vilken få kände sig utvilade (särskilt som en lätt sjukdom spridit sig från fören till aktern och tillbaka igen), släpade sig alla upp. Frukosten var brutalt tidig och det var snudd på att eleverna somnade i yoghurten. När vi äntligen kom tillbaka till brandstationen kl. 8.00 fick vi dock lön för mödan och dramatiken drog igång igen!

Vi fortsatte att jobba i grupperna vi blev indelade i igår. Det blev återigen en prova-på rökdykning med våra gruppkamrater (även kallad blindbock i gympasalen), rinnande svett i tjocka brandkläder i ångestframkallande trånga utrymmen och en demonstration av vad som händer då man försöker släcka brinnande olja med vatten (den så kallade "fettbomben"). Men förmiddagens höjdpunkt var då alla fick uppfylla sin barndomsdröm att åka brandbil!

På eftermiddagen hettade det till på allvar. Ena gruppen fick tampas med frätande kemikalier (även kallat vatten) i gallonställ som mest liknade en blandning mellan Disneys galna vetenskapsmän och en banan. Dock skyddade den mycket väl.

Andra gruppen fick göra något ännu mer spännande, slåss mot en drake! I full brandmansutrustning (hängselbyxor, stövlar, rock, värmesäker rånarluva, hjälm och en mask som fick alla att låta som Darth Vader) gick vi in container där den fruktade besten gömde sig. Mellan sottäckta väggar och rykande möbler gick vi två och två med en av brandmännen för att släcka elden och rädda två människor (nja, dockor...). En uppgift som kan verka enkel tills man väl står där i sin 25-kg-utrustning, med ett hav av eld över sig, släpandes på en 60-kilos docka i stövlar som är flera storlekar för stora.

Men alla blev godkända och vi var alla mycket nöjda!

Det var först när alla var klara som vi fick veta att draken i själva verket var en brandman som slog av och på en gasolbrännare... Men resultatet var inte mindre effektivt för det och stämningen var snart på topp ännu en gång!

Nu är alla tillbaka på båten och vi ska strax ge oss av till sjöss igen, tack och hej, leverpastej!



Besättningslogg:

Jag har fått klara mig själv i byssan dessa två dagar som mitt superbyssalag har utbildat sig. Vi i besättningen har passat på att utbilda oss lite själva dessa dagar med diverse övningar. Ja, jag själv var inte mycket till hjälp då jag hade fullt upp med matlagning i byssan. Men det redde ut sig rätt bra i slutändan. Eleverna kom hem till Älva, nöjda och glada med sin brandutbildning och vi fick sådana fina lovord av de goa brandmännen plus en stor godispåse (som lär vara slut imorgon bitti 😊)

Nu dansas det runt om mig i salongen och en lugn stund lär man väl inte få för en man går och lägger sen. Men vem vill egentligen ha det när man kan ha det skoj istället. 😊

/KockFrida