

Logg från Älva

Datum: den 13 september 2014

Elevloggare: Amanda och Victor G (Pontus på ett hörn)

Personalloggare: Lasse

Position: Ramsgate

Segelsättning: Ingen

Fart: Ingen

Kurs: ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: 17 september, Brygge

Väder: Sol och lätta moln

Elevlogg:

Större delen av dagen spenderades till havs. Dagen började med frukost och efter det Rent Skepp städning inför ankomsten till Ramsgate, därefter hade vi engelskaredovisning där vi skulle bli författaren till respektive bok vi läser. Vi anlände till Ramsgate vid 16:00 eller 15:00 engelsk tid. Vid hamnen fick vi hjälp med tillägning av de engelska hamnvakterna som fanns på plats. Tillägningen gick som planerat och vi var klara inom 30 minuter, då vi gick av båten för att utforska staden. Staden Ramsgate är en liten gullig stad, arkitekturen påminner om Gamla stan i Stockholm.



Utsikten över Ramsgate hamnen.

Vi är inte jättegglada över att hamnvakterna kommer få det ganska mycket värre än att sitta och snacka skit med en kopp te och kolla på landgången. Allt tack vare tidsvattenskillnaden här som är mellan 5-7 meter. Därför måste du justera landgången, fendrar och tampar konstant.

Live long and prosper - Amanda, Pontus, Victor G

Personallogg:

Hej

Det här blir min sista logg för den här resan. De senaste dyggen har varit sig lika, lektioner ombord och hav vart vi än kikar. När vi kom till Ramsgate stod Lena på kajen. Hon mönstrar på här och följer eleverna ända till Skavsta. Lena kommer att undervisa i historia, vilket passar mycket bra i dessa trakter.

Vi har haft en fantastisk tur med vädret under min tid ombord, vilket har underlättat väldigt mycket för våra undersökningar. Det är en stor skillnad att gräva i vattnet om det är 20 istället för 12 grader i luften, även om vattnet är kallt.

Tyvärr fick vi inte se några delfiner eller valar denna resa, men eleverna har fortfarande chansen på överfarten till Brygge. Några har dock lärt sig hur en havssula och en stormfågel ser ut, en hel del sälar har vi också fått se. För att inte tala om alla musslor, havsborstmaskar, snäckor och kräftdjur etc!

Det är en underbar klass att segla med, alltid glada miner (med undantag för den ansiktsgröna resan mellan Hirtshals och Esbjerg), viljan att lära sig seglingens konster, kamratskapen, underbart goda trerätters middagar och studiefлит.

Besättningen har, som vanligt, varit helt fantastisk. De visar eleverna hur man sätter segel, angör en kaj, hur man navigerar, undervisar i sjömanskap och lär era ungdomar hur man städar och lagar mat. De har gjort ett fantastiskt jobb!

Tack alla ombord på Älva för ytterligare en minnesvärd seglats!

Lasse