

Logg från Älva

Datum: 2023-05-20

Elevloggare: Hedvig och Julius

Personalloggare: Ylva

Position: Havet utanför Tyskland

Planerat datum för att segla vidare: Vi seglar i detta nu utanför Tysklands kust

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag 21 maj (Kiel)

Väder: Molnigt, lätt vind

Elevlogg:

Skepp o hoj!

Hedvig och Julius här.

Denna morgon började med en smokey frulle med rök (från brödrosten) i hela buffén. Under frukosten kom även det tråkiga beskedet om dusch- och tvättförbud. Efter den goda frukosten och den tråkiga nyheten så trodde alla att det skulle blir bra ändå, tills vi började med städningen. Gustav och Mio insåg att det var stopp i toaletten. Detta löste Max snabbt som attan och alla blev glada igen.

Vissa tog en tupplur efter städningen och andra pluggade. Till lunch blev det goda rester från tidigare måltider, byssanlaget levererar på topp som vanligt. Runt lunch kom täckningen även tillbaka då vi närmar oss land. Eftermiddagen bestod av förarbevislektioner, seglingsprojekt och solande. Byssanlaget hade också förberett pannacotta som var otroligt god.

Sedan var det dags för middag som blev lax med hasselbackspotatis. Kvällen blev lugn med mest plugg och många som gick och la sig tidigt då vi ska upp tidigt imorgon för att slussa. Nu ska vi också sova så vi orkar med morgondagen

Tack för oss och god natt!

Personallogg:

Lugnet har verkligen lagt sig över Älva - än mer efter kvällens aktivitet som var spa - 35 ansiktsmasker har släpats över haven av en elev för att ge oss en trevlig, avslappnande ladda-batterierna-stund. Helt rätt. Hur ska vi orka om vi inte varvar ner?

Livet på Älva brukar för mig betyda att jag smiter upp ett tag innan frukost för en kaffe i lugn och ro innan alla vaknar - och för att det finns kaffe innan alla vaknar... Just i år har det gått så där... 😊
Ibland steks det pannkakor till frukost så Byssan går upp ännu tidigare och ibland pluggas det förar-bevis och ibland diskuteras både SWOT och 4 p inför seglingsprojektet fastän klockan inte ens är 5.30. Missförstå mig rätt - så otrolig glad och tacksam över att eleverna är så engagerade och motive-rade. Veckans citat är en av pannkaksstekarna som glatt och avslappnat utbrister” det tog bara en halvtimme extra – det är ingenting”

Attityd och inställning är så mycket både för stämning, men också lärande. Fe 21 är ett praktexempel på både Grit och open minds: en öppen attityd innebär att det som sägs är prövande, öppet för samtal och därmed kan både åsikter och personliga värderingar diskuteras utan att det blir en nega-tiv konflikt, istället något som för både grupp och person framåt, perfekt för det agila men också tranformativa ledarskapet. Tillit ger starka team och Fe 21 visar verkligen att de hanterar tillit!

Naturligtvis skulle jag kunna skriva massor om detta men tänker i stället berätta för er hur en vanlig dag på Älva ser ut- tror vi sällan gör det.

Eleverna är indelade i 4 vaktlag 0-4, 4-8, 8-12 och Byssan. Antalet vakter on duty beror på om det är hamnsvakt eller seglingsvakt. Och så rullar livet på: Frukost avnjutes ca 7,15, Information 7.40, Rutin-städning 08.00, Lektion 9.00, Lunch 11.30 ---så rullar livet på. Och så är det lektioner på detta: förar-bevis eller seglingsprojekt, kanske lite dans? Vi hade vårt första vaktsskifte i tisdags och det gick helt smärtfritt.

Varje dag är det också ett kaptensmöte. Det är det olika tider som gäller beroende på om vi är hamn eller till sjöss. Snart är det nog också dags för vårt första skeppsmöte där representanter från alla avdelningar på båten ses för att analysera nuläge, se om något ska skruvas på och ge varandra feed-back. Älva är helt enkelt ett eget litet samhälle!

Snart kommer Zainab och Martin och tar över så eleverna har förberett trevliga välkomstlappar för att de ska känna sig mer som en del av gruppen. Nu är de ju redan det, och erfarna seglare, men det är ju alltid trevligt att bli ordentligt vänligt välkomnad och smidigt komma in de senaste händelserna

Det var väl det - min sista logg för denna resa. En resa som verkligen överträffat förväntningar nu kan jag bara längta efter redovisningar

Tickitack



Prepp för Zainab och Martin



En liten mysig present under frökens kudde



Liten barberasalong on shore

