

Logg från Älva

Datum: 18/5 2023

Elevloggare: Victor & Felix

Personalloggare: Anna

Position: Havet utanför Nederländerna

Planerat datum för att segla vidare: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: 21 maj 2023

Väder: Växlande molnighet

Elevlogg:

Hej alla fiskar!

Dag åtta började med en stark och fyllande frukost som serverade delikata amerikanska pannkakor, (gjord av Julius & Gustav T), med en stor smula hög moral. Efter en relativt händselös tidig förmiddag så fortsätter den vara relativt händselös, tro det eller ej. Lunchen serverade en torr pastarätt med skinkkluttar som liknade Carbonaran.

Efter lunchen fick vi en paus men fortsatte sedan med intensivt arbete gällande seglingsprojektet. Ett antal medlemmar från varje grupp hamna i korsmöten med andra gruppers medlemmar där man fick dela med sig av sina tankar och teorier och få tips av de andra. Efter ännu mer arbete fick vi en magiskt god middag som serverade pulled beef och tortillabröd. En av de bättre måltiderna vi haft sen vi kom ombord på Älva! Kvällskvisten innehöll mycket fritid där många valde att spela kort och Mario kart i väntat på den utlovade kladdkakan. Helt enkelt ett gott slut på dagen och bra humör.

Med vänliga hälsningar

Victor & Felix

Fe21

Lärolog

Hej!

Timmen har blivit sen. Victor och Felix har redan berättat om dagens aktiviteter. Förutom tvärgrupperna i vårt seglingsprojekt så har vi också haft båt kunskap på schemat i form av en lektion till förarbeviset. Det är så skönt när eleverna sitter i små grupper runt om på båten och pluggar tillsammans. Seglingsprojektet avancerar och nu bollar nyttan av olika teorier, modeller och källor både inom och mellan grupperna.

Nordsjön behandlar oss varsamt den här gången, vinden är måttlig och vågorna är snälla. De som var sjösjuka igår kväll har kvicknat till idag och sköter sina vakter. Under nästan hela tiden sedan vi lämnade Brügge har vi sett vindkraftsparker ute i havet. Det är som en skog av snurrande furor (alltså höga och raka) på grunda områden, runt 35-30 meters djup. Nu i mörkret lyser en röd lampa på toppen av dem alla. Det var som sagt full fart i byssan ikväll. Killarna skrev om kladdkakan. Sedan gräddade Arvid, Ruben och Jacob stora lass med pannkakor. Det blir vår frukost imorgon!

Innan vi sätter dagens punkt så vill vi alla här ombord hälsa alldeles särskilt till Åke Gustavsson i Varberg. Ylva och hans dotter träffades nyligen på en kurs för instruktörer i hjärt- och lungräddning. Åke är ungefär årsbarn med Älva och mönstrade på vårt fartyg när han som ung började jobba som matros. Då gick hon som lastfartyg och nu är det ett skolfartyg. Så, Åke, vi fortsätter att ta hand om vår Älva, tiden här ger oss fina äventyr!