

Logg från Älva

Datum: 20/01/2023

Elevloggare: Martin & Ludwig

Personalloggare: Lasse

Position: La Gomera

Planerat datum för att segla vidare: 22/01/2023 Morgon

Beräknad ankomst till nästa hamn: 23/01/2023 Eftermiddag

Väder: Lätt molnighet, mycket sol, ca 20 grader varmt

Elevlogg:

Hej Läsare!

Dagen började i vanlig ordning med en bra frukost följt av en städning. Vanligtvis städar vi till kl. 9 men idag behövde vi vara aningen snabbare då vår guidebuss skulle hämta oss 9 vid kajen. Vi gjorde oss i ordning, packade matsäck samt kläder då vi beräknades vara borta hela dagen och satte oss senare på bussen. Vi for sedan i väg på La Gomeras krokiga vägar längs bergskanterna och anlände till vårt första stopp. Vi började vandringen genom naturreservatet och fick uppleva det mycket speciella klimatet som skiljer sig enormt mot klimatet nere vid hamnen. Fuktig och tät regnskog med blöta och leriga vägar var det ingen som förväntade sig men vi genomförde vandringen med ett leende på läpparna.

Bussen åkte och hämtade oss vid slutet av vandringsleden för att skjutsa oss vidare till vandringsled nummer två som var även den var lerig, men det stoppade oss inte. Med en härlig stämning och allsång bland kamraterna skapade vi en god atmosfär som fick det tråkiga och bitvis jobbiga underlaget att kännas som en dans på rosor och tiden flög förbi. Vi vandrade genom skogen och anlände till en park med en närliggande restaurant där vi åt vår matsäck och trots lättare kommunikationsproblem med mannen bakom disken kunde de som behövde köpa sig en kopp kaffe. Efter matpausen rörde vi oss till bussen för att sakta men säkert ta oss ca 850m ned till hamnen. Men efter bara en bit av bussresan var det några tappra individer från klassen som valde att ta den "slingriga bergsstigen" ned på ca 10 km medan det som inte orkade satt kvar på bussen ned.

Efter en lång utflyktsdag var det dags för en uppfriskande dusch och påfyllning av vatten och vitaminer. Nu väntar en härlig restaurangmiddag som vi med säkerhet kan säga att alla längtat efter.

Ha det bäst, hälsningar Ludwig & Martin!

Personallogg:

Hej igen!

Efter att vi lämnade El Hierro under en gungig natt så kom vi till La Gomera igår. Bästa av allt var då grindvalarna och delfinerna vi såg på vägen in, jag hade börjat misströsta litegrann eftersom vi inte sett något alls under två dygn till sjöss tidigare. La Gomera är även den en fantastisk ö med massor att upptäcka. Eleverna har beskrivit den fina lagerbladsurskogen som är fantastisk. Jag, Per och drygt hälften av eleverna gjorde även den 10 km långa vandringen längs en bergskam och vidare ner i dalen. Vandringen är otroligt vacker med hisnande vyer. För en gamling som jag, så känns vandringen i benen en del, men det är säkert ok imorgon.

La Gomera är en ganska liten ö med, knappt 1500 m hög och med stora dalgångar som löper radiärt från toppen ner mot havet. Förr i tiden kunde man bo på var sin sida om dalen, vilket innebar att det kunde ta en halv dag att ta sig till sin granne. Man utvecklade därför ett visselspråk för att kommunicera över dalen. Detta visselspråk lärs även idag ut till barn i skolan, inte för att de någonsin kommer att använda det, utan mer för att bevara en gammal tradition.

Imorgon står snorkling, gymnasiearbetsaktivitet och lektioner på schemat.

Kan nog inte uttrycka det på ett bättre sätt, men vi har det bäst!

Lasse



