

# Logg från Älva

---

**Datum:** 19/1 - 2023

**Elevloggare:** Klara & Emil

**Personalloggare:** Madeleine

**Position:** Valle Gran Rey, La Gomera

**Planerat datum för att segla vidare:** 22/01

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 23/01

**Väder:** Mulet

## Elevlogg:

Tja Tja Loggen!

Efter en tuff natt med höga vågor och starka byar vaknade klass Mb20a lagom trötta. Idag var det vaktbyte, vilket innebär att alla fick nya städområden och vakttider. På grund av den dåliga sömnen och vädret fick klassen remiss på sin städning tills vi anlände till La Gomera. Strax innan ankomst fick vi syn på efterlängtrade grindvalar med smurfhattsfenor samt några delfiner.

Under lunchen utnämndes vinnarna av poängjakten, vilket var lag Hoglas. När vi kom fram blev det som sagt städning, extra stor städning eftersom det var "rent skepp". Efter flera timmars hårt arbete blev vi klara och fick gå i land. Klockan sex var det dags för resans första trerättersmiddag serverad av vaktlag 1. Denna måltid bestod av bruschetta på egenbakat bröd och egenkärnat smör till förrätt, skaldjurspasta till huvudrätt och en fräsch cheesecake till efterrätt. Temat för kvällen var "Farsor på Gran Can" och hela gänget var klätt där- efter, med allt från ölmagar till sockor i sandaler. För många i klassen avslutas kvällen med ytterligare en tur på stan och sedan väntar en god natts sömn.

Tack o Adjö massor med snö, eller juste, inte för oss för vi är på en kanarieö!





## Personallogg:

Go'kväll, go'dag eller när du läser detta!

Idag är det min tur att skriva personalloggen. Vem är jag? Madeleine heter jag, Madde är mitt smeknamn. Seglar som matros ombord Älva sedan 2019 och var med klassen även förra resan de var ombord hösten 2021.

Natten var lite bråkig, vi försökte hitta kurser där Älva rullade så lite som möjligt med varierande resultat. Ibland var sjön med oss, men för det mesta inte. Detta resulterade i, som eleverna tidigare skrev, att sömnen blev lite hackig för alla och den vardagliga verksamheten ombord som städning och lektioner sköts på för allas bästa. Till elevernas glädje blev det ingen lektion idag, utan mer städning och fix med fartyget och därefter ledig tid för de som inte skulle laga mat.

Vaktlag ett bjöd på en fantastisk middag där alla kunde äta sig mätta och glada. Temat för maten var teknisk utveckling och innovation vilket de förklarade och använde sig utav på ett finurligt sätt i sin matlagning. Jättegott och snyggt upplagt, riktiga stjärnor.

Som jag skrev tidigare seglade jag med denna klass förra gången och det är jättekul att få segla med dem igen och se hur mycket de kommer ihåg och har utvecklats från förra resan. Det har hänt mycket!

Nu är alla trötta och det är lugnt ombord så nattens sömn kommer nog bli bra för samtliga. Ha det bäst där hemma!

