

Logg från Älva

Datum: 14 januari

Elevloggare: Frans och Philip

Personalloggare: Sofia

Position: Las Palmas

Planerat datum för att segla vidare: Morgonen den 15 januari

Beräknad ankomst till nästa hamn: Eftermiddag den 16 januari

Väder: Varmt & fuktigt

Elevlogg:

Hej alla hemma i kalla Sverige!

Idag startade dagen med frukost som vanligt klockan 07:15. Efter frukosten så städade vi våra hytter samt respektive städområden. När byssan var klara med sin diskning så hade vi en snabb genomgång om dagens exkursion. Byssan förberedde lunch vilket var currykyckling.

Sedan bar det av mot vår destination. Där började grupperna förbereda för en välplanerad undersökning. Under undersökningen mätte vi ut längd på våra undersökningsplatser. Efter det la vi ut biotoprutor och undersökte vad som fanns i rutorna. Det var relativt stora vågor så det var svårt att komma långt ut samt att det var stenig botten vilket försvårade. Efter det så nycklade vi de olika organismerna och fick fram vilken art det var. Sedan började vi gå hemåt. Efter det serverades en middag av klass som var revbensspjäll och bearnaisesås. Resterande tid av kvällen så har vi ledigt.

Ha det gött!



Personallogg:

Hej hopp!

Sista heldagen i Las Palmas och eleverna har haft fullt upp. Vi som varit kvar ombord idag har hållit på med lite olika saker. Torun och Amalia har bland annat splitsat ögonsplits på tross. Det är den ögla vi lägger över pollaren (klumpen som vi knyter fast i) iland. Andreas har städad i akterinredningen och nu på kvällen håller han på med ett oljebyte på vår stora generator. Jag har förberett inför fartygsbefälskursen genom att skriva ut inlämningsuppgifter och prov samt lektionsplanerat. Madde har underhållsplanerat och börjat knacka rost och måla och Kecke har varit vår hustomte och gått runt och lagat saker som gått sönder och fixat till andra saker så att de blir mer funktionella.

Nu är klockan strax 21 och många är iland. Några är dock ombord och sitter och spelar gitarr, spelar spel, pluggar och pillar på sina telefoner. Imorgon kastar vi loss och beger oss mot El Hierro. Bara 1,1 miljon år gammal så är det den yngsta av Kanarieöarna. Vi ska ligga i La Restinga som ligger nere på den sydligaste spetsen av ön. Det är även ett marint naturreservat och eleverna kommer bland annat att göra en till hårbottenexkursion under tiden vi ligger där. En annan sak som är häftig med El Hierro är att de är självförsörjande på förnybar energi. =)

Nu är det dags för mig att gå och lägga mig. Ha det bra därhemma så har vi det bra härnere.

/Sofia