

Logg från Älva

Datum: 9 november 2022

Elevloggare: Alva

Personalloggare: Styrman Sören

Position: Förtöjda i Funchal, Madeira

Planerat datum för att segla vidare: 12 november

Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas 15 november

Väder: Mest soligt, 23 grader på kvällen

Elevlogg:

Hej alla kära läsare!

Efter en omskakad natt med höga vågor och mycket gungande blev det frukost samt städning. Till frukosten serverades en otrolig utsikt på ön Porto Santo som ligger strax utanför Madeira samt en bra mängd med 4G. Medan hela klassen är klistrade i sina telefoner fortsätter Älva att röra sig mot Funchal. Dagen följs sedan av lektioner och sjömanskap som vanligt. Dagens sjömanskap var en otroligt lärorik lektion om livräddning på sjön av denne fantastiska Andreas. Utöver det har vi solat, läst och pluggat massor. Till lunch blev det flera otroligt goda pizzor av den enastående byssan.

Vi fick även glada nyheter att vi skulle få bada ännu en gång medan vi väntade på lotsen för att få åka in i hamnen. Hela klassen skyndade sig för att byta om för att ta ett eller två svalkande dopp i det salta havet Atlanten. Vissa modiga själar hoppade från bogspröt, medan vissa andra fick i sig extra mod och vågade hoppa från bryggdäck (inklusive jag).

Efter att Thilda och Saga J vara till en otrolig hjälp med att hoppa i land och (nästan) fixa repen i land så var båten sedan äntligen stilla efter 4 hela dygn ute till havs. Byssan slutade inte leverera efter lunch då det sedan till middag serverades goda pannbiffar med potatismos och brunsås.

Efter middagen gav sig många spralliga elever ut på stan för att göra av med all uppbyggd energi från den långa resan. För att orka med kvällens upptäcktsfärd köptes det mycket glass. Efter att ha upptäckt cirka 4 kvarter av staden Funchal behövdes det ännu en påfyllning av energi då vi stannade på en restaurang för lite efterlängtat gott kaffe. Efter kaffet letades det efter en mataffär för att (äntligen) handla snacks. Dock efter att ha misslyckats med att hitta en mataffär begav vi oss tillbaka mot båten. Nu väntas en hel natts sömn för mig, vilket jag ser fram emot väldigt mycket efter att ha haft nattvakt flera dagar på raken, därför säger jag nu hejdå så jag kan sova länge och gott.

Hejdå!

Alva

Personallogg:

I gryningen siktade vi Porto Santo, den klippiga ön strax nordost om Madeira. Eftersom vi blivit grundligt rullade av den tunga atlantdyningen i några dagar, var det ganska skönt att gå in i den stora bukten i lä av ön och ligga stilla där någon timme medan vi åt frukost. Sedan gled vi vidare mot Madeira, som skymtade i diset i sydväst. I söder kunde vi se Islas Desertas, ett par långsmala klippiga öar som är naturreservat med förbjuden landstigning. Ett skäl till detta är den lilla kolonin munksälar som lever där, en art som är svårt decimerad men nu börjar återhämta sig så sakta.

Madeira är verkligen en bedövande grön ö. Lagom mycket nederbörd och varmt klimat året runt ger idealiska förhållanden för frukt- och grönsaksodling. På 1800-talet gick ett ganska stort antal små, snabba segelfartyg med färska grönsaker och frukt härifrån till England under vinterhalvåret. Knappast något för de fattiga i East End, men säkert uppskattat av överklassen.

Vi skulle ta lots utanför Funchal klockan 16.30, och eftersom vi var ett par timmar tidigare blev det badstopp, något som alltid möts med jubel av våra kära elever. Nästan onödigt varmt i vattnet, 22-23 grader gissades det på. Det där med lots är mest ett skämt, men ett kostsamt sådant. Hamnen är öppen och rymlig, och en blind höna skulle kunna köra in och förtöja Älva här. Men lots är obligatorisk, så det lönar sig inte att protestera.

Nu har mörkret sänkt sig. Vi ligger tryggt förtöjda, och de flesta eleverna och besättningen har redan hunnit ta en promenad i stan, provat den lokala glassen (inte minst matros Kecke bedriver ambitiös jämförande forskning inom det området) och rostade kastanjer som säljs i små stånd längs strandpromenaden.

Hälsningar från styrman Sören







