

# Logg från Älva

---

**Datum:** 07/11–2022

**Elevloggare:** Malte Riberdahl

**Personalloggare:** Kapten Per

**Position:**

**Planerat datum för att segla vidare:**

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** -

**Väder:** Sol under förmiddagen men växlat till lätt regn

## Elevlogg:

Tjena tjena ligan!

Man kan säga att dagen startade som vanligt då man vaknar av att Jonte väcker en eftersom man sovit genom väckarklockans signaler. Ännu en gång vaknar man upp till frukosten lite lagom sen men dagens överraskning var att gröt fanns kvar och så att det blev över. Byssan hade lyckats ännu en gång och medan disken diskades städade vi andra övriga delar av båten, som varje morgon.

Vidare så fortsatte dagen med seminarium om våra teorier. Under vår vakt 10 till 12 så fick vi besök av både ett stim av cirka 50 delfiner som lekte bortom aktern. En späckhuggare sågs också under vakten och sedan var det dags för lunch.

Efter lunch fortsatte seminarium samt sjömanskapslektioner där vi lärde oss om väder och vind. Eftermiddagen var minst sagt händselös och de flesta antingen pluggade eller låg och sov. Framåt kvällskvisten ökade dyningarna och vi har nu återigen börjat få lite lätt sjösjuka på båten. Men inget som dödar stämningen. Till mat så serverades det laxpasta och kort därefter han regnet ifatt oss.

I brist på annat att skriva säger jag adios och så hoppas vi på en bättre morgondag.

//Malte

## Personallogg:

Så var det min tur att skriva. En dag som vilken annan på ändlöst hav liksom. Dyning på ca 5 m höga och säkert 400 meter långa vagnar båten fram. 250 Nm ut från land åt bägge hållen. Märkligt att då och då se ett fartyg och vara på kollisionskurs. En segelbåt som i sin ensamhet ropade upp oss och bad om väderprognos. Valar, delfiner, någon säger sig ha sett en haj, nån annan en sköldpadda. Tick tack. Sakta närmar vi oss. Men ganska händselös dag. Vi fick en vindkantring från svag nordostlig vind till rent sydvästlig och lite ökande. Så lite tapp på fart från 6 till 4,5 knop hmmm.

Imorgon hoppas vi kunna segla då ska det bli västligt. På onsdag eftermiddag ska vi nog komma fram.

Kapten, Per