

# Logg från Älva

---

**Datum:** 6 november 2022

**Elevloggare:** Thilda

**Personalloggare:** Marie

**Position:** Atlanten på väg mot Madeira

**Planerat datum för att segla vidare:** -

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 2022-11-10

**Väder:** Soligt

## Elevlogg:

Hej alla läsare!

Dagen startade i vanlig ordning med en fantastisk frukost klockan 07:30 serverad av byssan, därefter startade den dagliga städningen. Resterande förmiddag bestod av lektioner där vi förberedde oss inför teoriseminarier som äger rum imorgon.

Därefter serverades rester till lunch. Efter en stund i solen blev jag och Alva rastlösa och bestämde oss för att klättra ut i bogsprötet. Alva darrade av rädsla men till slut samlade hon mod och klättrade upp, det kändes nästan som om vi flög. Några andra som också klättrade ut på bogsprötet var Kareem och Leo, men inte av samma anledning. Jag, Alva och Selma hade nämligen fixat en skattjakt till dem där skatten skulle finnas ute på bogsprötet, trodde de i alla fall. I själva verket letade dom efter absolut ingenting, och efter några timmars letande listade de ut det.

Panik bröt loss när vi plötsligt hörde ljudet av brandlarmet, men som tur var det bara en övning som vi nailade. Runt fyra-tiden stannade båten och vi fick bada. Det hoppades "backflips" från bogsprötet och skratt ekade över Atlanten. Man kunde dyka utan att fundera på att stöta i botten då det var runt 3500 meter djupt. Kollade man ner på sina fötter trodde man att en haj skulle käka upp en.

Efter bad hade jag vakt där absolut ingenting hände, som vanligt. Inte ens en enda sköldpadda syntes som hade visat sig för andra vakter tidigare idag. Efteråt bjöds det på fläskfilé med klyftpotatis serverat med hemgjord bea. Nu spelas det kort och pluggas.

Inatt har jag vakt mellan 04-06 där jag hoppas på en fin soluppgång och kanske en delfin eller två.

Det var allt för mig, nu väntas en härlig äppelpaj (tror jag). Hejdå!





### Personallogg:

Hej!

Idag har det som Thilda skriver varit en händelserik dag. Det har varit väldigt mycket prat om Thomas teoremet, stämplingsteorin, normer, klass, Bourdieu och mycket mer. Det är svårt att hitta fördjupande information när man inte kan googla, och det känns nog lite frustrerande för oss alla ibland. Signaler och lanternor har också diskuterats.

Efter lunch genomfördes en planerad brandövning och eleverna var snabbt på plats på bryggan och "räkningen" gick snabbt, bra jobbat! Lektionerna fortsatte och vi märkte att besättningen började sänka RIB-båten och sjösätta den och sedan stängdes motorn av och de flesta hoppade i havet. Själv tycker jag att det känns ganska otäckt när det är så otroligt djupt (jag vet att det är irrationellt) så jag passade på att fotografera alla fiskar i vattnet 😊

Nu har vi precis fått äta Catarinas och byssan-lagets goda äppelpaj, och Pirates of the Caribbean visas i salongen. Dags att börja varva ner och förbereda oss för en ny arbetsdag i morgon.

Kram  
Marie