

# Logg från Älva

---

**Datum:** 05/11–2022

**Elevloggare:** Viggo Nybell

**Personalloggare:** Catarina

**Position:** -

**Planerat datum för att segla vidare:** -

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** -

**Väder:** Sol med friska vindar

## Elevlogg:

Halloj!

Dagen här på Älva startade som vilken annan dag som helst, vi elever drog oss sömndrucket upp för lejdaren för att äta frukost. Under frukosten blev vi informerade om vad som behövde göras innan vår avresa från Cascais (hamn runt 30 min från Lissabon) brygga som vi legat förtöjd vid sedan onsdag morgon. Samtidigt som Älva förberedes för vår 5 dagars segling tog många av oss elever chansen att ringa till nära och kära för att säga "hej" innan avfärden.

Sen vi la till i Cascais hamn så har flera minde båtar lagt ankare utanför oss men som tur var så gled Älva förbi utan problem och vår färd mot Funchal (Madeira) kunde påbörjas på riktigt utan större besvär. Några timmar efter avfärden fick vi kortvarigt sällskap av en ung val som simmade förbi. Detta var dock inte det enda resesällskapet vi fick då vi runt lunchtid fick ett stim av delfiner som lekte i vårt kölvatten och försökte simma i kapp med Älvas för.

Trots allt detta har vi inte undvikit skolarbete. Vi har haft både "vanliga" (sociologi) lektioner och lektioner i sjömanskap. Under sociologin arbetade vi på våra teorier kopplade till seglingsprojektet och under sjömanskapet så lärde vi oss väjningsregler och gick kort igenom olika typer av lanternor.

Nu har mörkret lagt sig över oss och dom flesta av oss har börjat känna sig trötta eller sega från dagens aktiviteter. Här lämnar jag er och kryper till kojs.

Hälsingar från oss alla här på Älva!

Viggo

## Personallogg:

Hej Catarina, kock ombord här på Älva.

Idag har vi lämnat Cascais för färd mot Maderia. Dagen startade med ett nytt byssalag kl 06:30, sex pigga elever tog sej an uppgiften att koka mannagrynsgröt och ägg, skära upp pålägg och grönsaker till fyrtio hungriga själar.

Till lunch hackades en del grönsaker till grytan men även till sallad och en hemgjord aioli serverades till fiskgrytan, det har rullat lite till och från under dagen, så helt enkelt är det inte att jobba i byssan innan man hunnit vänja sej vid att allt måste sjösäkras.

Till middagen serverades tacos mer behöver vi nog inte säga om det 😊

Nu ses det film och spelas kort, men snart lär lugnet inträda efter första dagen till sjöss.

Allt Gott Till Er Från Oss.