

Logg från Älva

Datum: 31 oktober 2022

Elevloggare: Maurits Jolsen

Personalloggare: Jan Hallén Rizzo

Position: Förankrad vid Cascais hamn

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Väder: Molnigt och vindstill

Elevlogg:

Vart är vi på väg??

Idag skriver jag Maurits Älvas logg. Vi befinner oss nu från och med klockan 15.20 förankrade utanför Cascais, en liten stad utanför Lissabon. Det är molnigt men fläktar skönt. Killergame fortsätter i vanlig ordning men ingen har ännu dött.

Jag började dagen som de flesta gjorde igår... försov mig. Trots det hann jag äta frukost innan allt blev bortdukat. Lycko mig har jag byssan och slapp både diska och skrubba däck, men hytten är ett MÅSTE att städa! Efter det tog jag en välbehövlig dusch för att sedan plugga inför min presentation på eftermiddagen. Därefter var det dags för byssan och förberedelse av lunch och det var nånstans här som det drog igång. Båten slutar aldrig gunga. Kastruller flög huller om buller och det var minst sagt kaotiskt. Men äkta sjömän och kvinnor som vi är slutförde vi vår uppgift och hann ställa fram maten innan avsedd tid. Vi gjorde för övrigt en utomordentligt god spaghetti carbonara och efteråt var det dags för disk. En kopp kaffe satt fint efter några timmars arbete och vi fick sällskap av ännu fler delfiner som hoppade med Älva. Efter delfinerna lämnat förberedde jag och min grupp vår presentation som handlade om människors attityd mot cannabis. Efter presentationen la vi ankare vilket även innebar bra uppkoppling. Nu tog elever som lärare chansen att kontakta sina nära och kära igen efter vistelsen i Marocko.

I väntan på middag spelade vi Chicago (ett kortspel som går ut på att vinna). Till middag blev det pannbiffar, sötpotatis och diverse såser. Supergott! Nu sitter jag här och skriver logg och inväntar chokladbollar. Resterande av kvällen kommer antagligen spenderas på Chicago eller nån schysst film.

Imorgon är det klart skepp som gäller vilket innebär att varenda liten vrå ska städas. Jag tror det kommer kräva en stor mängd tålmod och lugn för att inte gå i taket. Även ett seminarium i form av en bokanalys ska utföras samt en frukost och middag ska lagas.

Allt som allt så har vi det toppenbra och vi har blivit bortskämda med bra väder, häftiga vyer och inte minst delfiner. Här har vi en bild från dagen:

Tack för mig! Hoppas det är bra i kylan!



Personallogg:

Medan ni betraktar Maurits vackra bild samlar jag mina tankar: vad hände egentligen idag? Vi lärare har haft förmånen att lyssna till våra elevers presentationer kring det sociologiprojekt som är ett huvudnummer under seglingen. Vi har fått höra om människors attityder kring allt möjligt mänskligt. Att det finns så mycket åsikter kring dejting, droger, tonårssuppostran eller ungdomsliv kunde man väl ana, men det blir ju ännu mer intressant när man ser det ur många olika perspektiv, och hur till exempel olika åldersgrupper ser på dessa fenomen; människor med olika nationalitet, religiös bakgrund, eller kön har ofta mycket gemensamt, men även intressanta olikheter i synsätt.

Men alla är trötta nu. Vårt båthem fortsätter att gunga fram och åter och det kan nästan kännas värre när vi inte alls rör oss framåt utan ligger för ankar. Imorgon ska vi alla jobba hårt med att städa här som Maurits påpekat. Sedan blir det bokseminarier. Just nu sitter folk här i salongen och snackar om allt möjligt. En hel del skratt efter dagens anspänning med redovisningar. Vi hoppas ju alla få stiga iland någon gång också. Vi har kajplats här från onsdag. Till dess har vi ju mycket annat att göra!

Skepp ohoj!

Jan