

# Logg från Älva

---

**Datum:** 30 oktober 2022

**Elevloggare:** Saga

**Personalloggare:** Amanda

**Position:** På väg mot Lissabon

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 2 oktober

**Väder:** Soligt och vindstilla

## Elevlogg:

Hej hej, Saga här!

Idag började dagen med att många, inklusive jag, kom upp sent till frukosten 7.30. Nästan allas klockor hade både bytt tidzon och ändrat till vintertid så larmen gick inte som planerat. Att många även haft nattvakt var nog en bidragande faktor till det var segt att ta sig upp. Efter en god frukost började städningen som vanligt. Jag, som tyvärr vaknade sjösjuk, hade väldigt svårt att städa min hytt på grund av allt gungande. Men, när jag äntligen lyckats bli godkänd, och all den andra städningen var klar, var det dags för lektion. Lektion gick mestadels ut på att få klart alla delredovisningar inför morgondagen.

Vid kl 14.00 var det dags för mig, Tove och Melker att sitta vakt. Jag mådde fortfarande dåligt så det fick bli att skippa att styra och endast sitta ute och hålla koll efter skepp och annat i vattnet. Efter en väldigt seg start på vakten blev det ett ordentligt upplyft när jag fick syn på delfiner på babord sida. Nästan alla på båten kom ut och kollade på delfinerna, som fortfarande var ganska långt borta. Efter ytterligare några minuter dök dock delfinerna upp på styrbord sida precis vid båten. Det var verkligen en upplevelse man aldrig kommer glömma. Förhoppningen är dock att vi kommer se ännu fler delfiner, och förhoppningsvis även valar, på den längre seglingen till Madeira.

Nu på kvällen sitter de flesta fortfarande och jobbar på sina redovisningar. Vi hade för en stund sedan en genomgång av Killer Game. Ett spel som besättningen dragit igång där alla deltagare fått ett namn, en plats och ett föremål. Meningen är att försöka "döda" personen på lappen genom att på den angivna platsen ge personen det föremål som står skrivet på ens lapp. Målet är självklart att bli den sista personen som är kvar.

Tack för mig och hoppas ni alla har det bra hemma i Sverige 😊

## Personallogg:

Halloj där hemma!

Andreas heter jag och är lättmatros och även maskinansvarig ombord. Jag gick MT09 på skolan men är hyfsat nyanställd på Älva.

Mellan de 10 år sedan studenten har jag hunnit göra flertalet säsonger i svenska fjällen och brutit malm i gruvan i Kiruna. Nu har jag hittat tillbaka till havet och jag trivs verkligen här!

Idag har det varit lite mindre dyningar och sjögång jämfört med igår, så eleverna mådde lite bättre och det leder direkt till lite gladare stämning ombord. Under dagen har vi fått skåda Portugals södra kust och det ledde till att vi fick lite teckning på telefonerna och jag kunde ringa hem till min käraste där hemma efter flertalet dagar utan kontakt.

Nu skall jag upp på min vakt och det förväntas bli en lugn natt med lite vind, just nu går vi för motor men hoppas vi kan få lite mer vind så vi kan segla fram sista biten till Lissabon. I skrivandets stund fick vi även beskåda en av alla vackra solnedgångar man får se här ombord.

Jag önskar er där hemma en härlig dag så hörs vi snart igen!

Tack för mig!



