

# Logg från Älva

---

**Datum:** 3 november 2022

**Elevloggare:** Irma och Tove

**Personalloggare:** Arvid

**Position:** Hamnen i Cascais

**Planerat datum för att segla vidare:** Lördag 5/11

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** -

**Väder:** Grått och regnigt, ca. 19 grader

## Elevlogg:

Tjena tjena! Irma och Tove här

Idag har varit en händelserik dag för Lk20. Vi började dagen som vanligt med frukost 07.30, däremot för mig som är i byssan denna vecka ringde larmet en timme tidigare.

Efter frukosten blev det en snabb och effektiv städning för vi skulle samlas på kajen vid 08.30 för att promenera mot tågstationen. Vi har idag fått äran att träffa en portugisisk skolklass och delat ut enkäter och hållit intervjuer. Det var en intressant upplevelse då ungdomarna här verkar ha det lite annorlunda i jämförelse med oss i Sverige. Vi snackade runt i 2 timmar och sedan gick vi mot en galleria och tog en härlig gruppbild, lärarna stod på var sitt hörn för att fånga alla möjliga vinklar som går, vi elever var dock rätt hangry (hungry and angry), alltså ingen bra kombination. Så för mig och Irma och några andra kompisar blev det en traditionell McDonalds lunch. För de som är lite starkare krigare än oss så letade de fram lite trevligare lunchrestauranger.

Efter lunchen så var det fri tid och dags för att vara riktiga turister. Så med karta i hand begav klassen ut sig på olika hörn och kanter av staden. Shopping, mat, spårvagnar och kastell var på schemat. Efter timmar och timmar av turistande valde några att ta tåget mot Cascais och äta middag här och några valde att äta middag inne i Lissabon. På tågresan hem till båten hade några av oss turen på vår sida och stötte på Håkan Hellström, en konversation som ledde till både tårar och sång.

Väl tillbaka på båten har vi duschat, kollat film och ätit lite snacks. Allas stegräknare var rätt höga så alla är trötta efter den långa dagen. Vi hade även turen med oss och det regnade hela dagen och himlen var mulen och fin. Men, men, inte klaga, vi är alla nöjda med dagens aktiviteter och vi har fått se den fina staden med egna ögon. En dag att minnas.

## Personallogg:

Hej! Jag och Marie kom klockan halv elva igår kväll, och i morse vaknade vi upp till den idylliska tillvaron här på Älva.

Efter frukosten gav vi oss iväg till Lissabon för att träffa en av vänskolans klasser. Det blev ett kärt återseende med Luz, läraren på vänskolan, som jag inte träffat på tolv år. Eleverna delade ut sina enkäter till de portugisiska ungdomarna och vi lärare tog en kaffe och pratade om allt möjligt. Trots att vädret inte var helt på vår sida, hade vi alla trevliga timmar där vi kunde byta erfarenheter, innan vi bröt upp för lunch. Vi lärare beställde bläckfisk och svamprisotto på Palao chiado, och blev verkligen inte missnöjda.

Spårvagnarna i Lissabon är ett måste, så sedan tog vi en tur runt hela staden och njöt av upplevelsen. Vi blev även bjudna på stans godaste pastell de nata, som naturligtvis var gjord på riktigt smör. Efter lite turistande hamnande vi i en extremt barockig kyrka, med ett eget relikmuseum, många keruber och benknotor blev det. Dagen avslutades med middag i marinan, som var helt okej men inget speciellt, dock det vi orkade med efter att ha gått så långt under dagen.

Just nu pågår snack om Håkan och musik, och jag tror att det blir en tidig läggning för min del, eftersom det varit en händelserik dag.

Tack och god natt.

Arvid



