

Logg från Älva

Datum: 29 oktober 2022

Elevloggare: Selma och Tove

Personalloggare: Amanda

Position: På väg mot Lissabon

Beräknad ankomst till nästa hamn: 31 oktober

Väder: Varmt och dimmigt

Elevlogg:

Hej hej, Selma och Tove här!!

Morgonen började med trötta ansikten och gäspande munnar när vi klättrade upp mot frukosten. Men det var ingen vanlig dag inte, sång startade och en födelsedag firades. Det var nämligen Fannys 18-årsdag idag. Pynt var uppsatt och födelsedagshatten skulle på men sjösjukan hade tagit Fanny och några andra ombord. Stackaren Ebba A började sin morgon med att mata fiskarna med gårdagens middag i flytande form. Efter frukosten var det dags att sätta segel och tungt var det men vi arbetade som riktiga pirater och vi har seglat för styrbords halsar fram till middagen.

Med vinden i ryggen har vi rört oss mot Portugal/Spaniens kust men icke sa nicke och vi såg inte land i sikte förrän mörkret smög sig på. Delfinspaning har varit aktivt hela dagen efter att nattvakterna skådat några på håll i natt. Jag, Selma, spanade hela natten lång men såg inte en enda delfin 😞 Sedan på dagen gav jag det ett nytt försök, och då prankade Calle mig och sa att han såg massor av delfiner som jag inte såg, och då blev jag såååå irriterad. Men lite kul var det, men hämnd är på g!

Just nu sitter vi och lyssnar på valvakan som sker i salongen då två klassrepresentanter ska väljas till att framföra eventuell konstruktiv kritik mot styrelsen här på båten, alla har nog några idéer i tanken. Jag, Tove och Selma som sitter bredvid mig önskar er där hemma en trevlig helg och hoppas att vädret inte är allt för ruskigt. Det sista på dagens agenda är kladdkakebak och sedan vakt hela natten lång, Gonatt från oss!

Personallogg:

Hej, Amanda här igen!

Jag tycks ha fått det stora privilegiet att skriva logg de dagar vi har minst planer och minst att rapportera hem om. Men något ska vi nog knåpa ihop! Dagen började till havs och för första gången på denna resa var det inget land i sikte och ingen hamn att se fram emot. I stället är det flera dagar till

havs som ligger framför oss. Detta kan ses som jobbigt för flera av eleverna då vissa erfarit resans första sjösjuka och andra insett vikten av en god natts sömn. Dagens aktiviteter har således påverkats och intensiteten i dagens lektioner har inte riktigt varit på topp, även om alla har gjort så gott de kunnat.

Efter frukost idag var det också dags att hissa segel för första gången. Detta ledde till extra krumbuktande och gungande vilket fick i alla fall mig på fall. En timmes sängliggande är dock den rätta medicinen mot sjösjuka. Under hela dagen har vi sedan gått för vindmaskin och motorn har stått tyst och stilla. Förhoppningen är att vi kan fortsätta så resten av resan till Portugal.

I skrivande stund är det helt gäng elever samlade i salongen. Mission Impossible rullar i bakgrunden, kortspel spelas i ena hörnet och allmän aktivitet kring tvättider, vaktpass och kaffedrickande pågår runt omkring. En alldeles vanlig kväll på Älva till havs, med andra ord.

Vänligen,

Amanda





