

# Logg från Älva

---

**Datum:** 26/10 2022

**Elevloggare:** Carro och Emma

**Personalloggare:** Victor

**Position:** Marina Smir

**Planerat datum för att segla vidare:** 28/10-2022

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Marina Cascais utanför Lissabon den 1 eller 2 november

**Väder:** Molnigt med sol och 26 grader

## Elevlogg:

Hejsan gänget där hemma!

Idag började dagen som vanligt med frukost och städning med inspektion. Sedan stod lektioner på schemat där vi fick fortsätta sammanställa våra resultat från Málaga och vissa gick även ut för att fråga några här i hamnen. Till lunch åt vi Emmas pasta med pesto som för övrigt var otroligt god, därefter när byssan hade diskat färdigt var det dags att bege oss ut på vår första utflykt till M´diq. Vi gick mot lokala bussen ovetandes om när den skulle dyka upp då den enda infon vi fått var att den går 2 gånger i timmen. När vi väntade på bussen var det många som åkte förbi och passade på att fota och filma, vi förstår att det inte är varje dag en svensk skolklass står och väntar på bussen.

När vi väl kom fram till M´diq efter en trång och fläktande busstur med öppna bussdörrar fick vi 3 timmar att utföra våra enkäter. Det första vi gjorde var att vandra upp mot staden, där möttes vi av stirrande lokalbor, sunkiga marknadsbutiker och en extremt äcklig matmarknad där de sålde/slaktade hönor mitt i gatan. Därefter tog vi oss ner mot vattnet, där var det lite trevligare och lättare att dela ut enkäter, det gick olika för alla men de flesta har kommit igång. På hemvägen tog vi bussen igen där vi lärt oss att i stället för att använda en stopknapp så bankar man i plåttaket för att få den att stanna vid nästa hållplats, lite skillnad från i Sverige. Sedan gick de flesta och köpte lite snacks och till middag hade Catarina lagat köttgryta med ris, mycket gott. Därefter var det många som gick mot lokala cafét för att koppla upp sig till Wifi, medan andra gick och badade eller stannade på båten. Vi ser fram emot morgondagen då vi ska åka in mot storstaden Tangier och den amerikanska skolan där vi ska fortsätta dela ut enkäter, det ska bli väldigt spännande.

Dagens fun facts var att 5 av oss blev friade till, där alla tyvärr blev nekade.

Tack för oss!

//Carro och Emma





### Personallogg:

Hej, Victor heter jag och är styrman på Älva.

Idag var första morgonen vi vaknade upp i Smir. Medan eleverna har haft lektion, och efter det en liten resa till M´diq, så har besättningen hållit på med fartygsunderhåll. Allt från rostknackning till att de sista bultarna till nya styrhyttens fönsterventiler sattes i. Nästa rutt/färdplanering till Lissabon gjordes med.

Även besättningen har efter arbetstid hittat på saker. Vissa tog de omtalade bussarna till M´diq. Andra gick till stranden i Smir. Och vissa har hängt på caféet i marinan och utnyttjat wifi:t.

Bästa hälsningar

Styrman Victor



