

Logg från Älva

Datum: 25/10 2022

Elevloggare: Jonathan Fjaestad Englund

Personalloggare: Amanda Karlsson

Position: Marina Smir

Planerat datum för att segla vidare: 29/10-2022

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Väder: Prima ballerina och 20 grader

Elevlogg:

Tjena tjena

Vad har pågått under dagen? För det första, avklarade klassen den första seglingen mellan Málaga, Spanien och Marina Smir, Marocko vilket var mycket roligt (även om den icke-existerande vinden gjorde så motorerna behövdes). Dagen började ute till havs och efter en trevlig frukost som bestod av havregrynsgröt, mackor, yoghurt och ägg anlände vi tidigare än förväntat. Efter en kontroll av vaccinbevis hade vi lektion där vissa valde att läsa det litterära verket "kalla det vafan du vill" som vi arbetar med i svenskan och jobba med seglingsprojektet eller ingenting alls. Sedan var det dags för lunch vilket blev rester, vilket var extremt gott och nödvändigt.

På grund av tidsskillnaden mellan Marocko och Spanien hade vi en extratimme att distribuera vilket ledde till mer fritid mellan förarintygslektionerna vid 14.00 och 15.00. Många använde denna extratid till att utforska närområdet (vilket är väldigt coolt) eller valde att vara kvar på båten. Efter lektioner och lite egen tid var det dags för middag. Idag var det lax med potatis och tsatsiki på menyn vilket var utomordentligt gott, grymt jobbat byssan!! För resten av kvällen får vi spendera tiden som vi önskar. För övrigt har dagen varit mycket lugn, rolig och utforskande.

Ha det gött 😊

/Jonathan, Jonte, Jonis etc.

Personallogg:

Hej där hemma!

Mitt namn är Amanda och jag är ute på min andra segling med Älva, men första besöket i Marocko. Jag ser fram emot de kommande dagarnas besök till både Tangier och Chefchauen. Idag blev dock en lite lugnare dag för mellanlandning. Vi seglade in i hamnen här i Smir framåt nio enligt vår tidigare tidszon, men när vi väl lagt till vid kajen vreds klockan tillbaka för att anpassas till den lokala tiden.



Detta innebar att klockan blev strax efter åtta igen! En lång förmiddag, där vi både fick lösa lite strul med internet och covidbevis innan eleverna kom i gång med skolarbetet. Med den förskjutna timmen bakåt var alla också extra hungriga när lunchen serverades som alltid 11.30.

Under eftermiddagen har det hunnits med både sjömanskap och läsning och för oss lärare lite tid för annat jobb. Även om man hade önskat att kunna lämna jobbet med rent skrivbord där hemma är det lite rättning som fått följa med på färden. Efter lite mejlande med kollegorna där hemma påminns man också av den vardag som fortfarande pågår där hemma, även om den i nuläget känns väldigt avlägsen.

Något man inser här i Smir är att det tycks vara en väldigt populär semesterort under sommaren, men det märks också tydligt att den perioden är förbi. Strandrestaurangen är igenbomrad och stängd och majoriteten av boendena står tomma. Caféeer och annat är dock öppet och erbjuder både kaffe, läsk och internet. Ni där hemma får själva avgöra vad ni tror uppskattas mest efter ett dygn utan uppkoppling. Det ska bli spännande att se hur det kommer gå när det ska gå fler dagar...

Utöver detta skulle jag säga att starten på resan har varit bra och att stämningen ombord är god. Nog finns det en del trötta elever efter en första natt med full vaktstyrka, men det ska de nog vänja sig vid det också.

Vänliga medelhavshälsningar,
Amanda

