

Logg från Älva

Datum: 24 oktober 2022

Elevloggare: Lovisa & Ellen

Personalloggare: Styrman Sören

Position: På utgång från Malaga

Beräknad ankomst till nästa hamn: Marina Smir i Marocko i morgon förmiddag

Väder: Varmt och vindstilla

Elevlogg:

Hej alla där hemma!

Denna fantastiska morgon började med en extra god frukost bestående av havregrynsgröt, mackor (med lång kö till brödrosten), hårdkokta ägg och en fantastisk bananyoghurt. Därefter startade vår första lektion där vi sammanställde våra enkäter från Málaga.

Runt elvatiden serverades det lunch som bestod av en mumsig asiatisk soppa med focaccia. Därefter delades de fyra vaktlagen upp i två grupper där ena gruppen satt och läste boken "Kalla det vad fan du vill" och den andra halvan hade en introduktion av förarintyg till segelbåt och motorbåt. Men detta avbröts på grund av den enormt stora matleveransen där alla hjälpte till att packa upp maten. Sedan fortsatte dagen som planerat fast med en timme framflyttat schema.

Efter alla lektioner fick vi fritid där majoriteten gick till stranden för att ta ett svalkande dopp i Medelhavet. Många ägnade även eftermiddagen åt att gå till den lokala mataffären för att köpa en massa chips inför färden mot Marocko. Nu har vi kastat loss och är på väg mot Marocko för motor eftersom det är för lite vind för att sätta segel.

// Lovisa & Ellen



Personallogg:

Äntligen är vi på väg! Vi sjömän är lite konstiga på det viset. När man ligger i hamn längtar man efter att få kasta loss, och när man är till sjöss så ser man fram emot att komma fram. Strax efter klockan 20 gled vi ut ur Málagas hamn i den varma sammetsnatten, inte en krusning på den blanka havsytan. Vi kör lite lugnt i ekonomifarten 6 knop. Det är 75 sjömil till Marina Smir, så enkel matematik ger vid handen att vi har 12,5 timmars gång dit. Framme strax efter frukost i morgon bitti alltså. Våra elever får en mycket lugn och stillsam start på sin resa med Älva. Jag brukar tycka det är bra med friska vindar och ett rejält seglingsben i början så att alla får sina sjöben, men det blir nog bra det här också.

Älva har besökt Smir många gånger, men trots att jag har arbetat över tio år ombord så har jag faktiskt aldrig själv varit där, så det skall bli spännande. Kanske kan jag snika mig med på någon av klassens utflykter iland.

Hälsningar från Sören, för tillfället styrman och senior advisor till vår nya kapten Per