

Logg från Älva

Datum: 23 oktober

Elevloggare: Ebba E

Personalloggare: Magister Jan

Position: Förtöjda i Malaga

Planerat datum för att segla vidare: I morgon eftermiddag den 24 oktober

Beräknad ankomst till nästa hamn: Marina Smir i Marocko den 25 oktober

Väder: Blandat molnigt och soligt

Elevlogg:

Halloj!

Vi började denna dag med vår första frukost på Älva. Sedan var det dags för den dagliga städningen där många fick göra om flera gånger. Efter detta var det dags för teori kring hur man hissar båtens alla segel och teori kring hur man seglar beroende på vinden. Under teorin hade vi en underbar bakgrundsmusik från en man som sjöng karaoke vid hamnen, inte många kunde fokusera! Klassen blev uppdelad i olika lag där man har ansvar för ett visst segel, på Älva finns det tre huvudsegel och tre försegel. Efter mycket ny information var alla väldigt trötta och vi fick fritid fram till lunch då det bjöds på pasta med skink- och broccolisås.

Klockan 13 började vår första lektion där vi utvärderade gårdagens utdelning av enkäter och planerade vårt arbete framåt. Sedan gick de flesta och delade ut enkäter till vårt seglingsprojekt och sammanställde Málagas resultat. Efter några timmars arbete fick vi fritid resten av kvällen då vi passade på att gå till stranden, turista i stan och vila såklart. Många passar på att använda internet in i det sista då vi inte kommer ha uppkoppling på några dagar, eftersom vi åker till Marocko imorgon. Paniken börjar redan komma, hur ska vi klara oss!?!

Många avslutade dagen med middag på stan och upplevde det sista av Málaga. Nu är det dags för vissa i klassen att gå nattvakt medan andra tar en promenad upp för ett berg som ligger nära hamnen.

Tack och god natt från Ebba E!!

Personallogg:

Vi har nu vant oss vid att vara på skutan, och i Málaga. Hittills är det som alla vet ren "bryggsegling" och klassen har lärt sig en massa nyttigheter när det gäller hur allt på båten fungerar, hur man gör när man sätter eller tar ned segel, vilka principer som fungerar när en segelbåt drivs framåt av olika vindar – läns, slör, halv vind, bidevind och kryss – detta har Sören, vår överstyrman berättat om. Eleverna har gått igenom de olika segelstationerna där våra matrosar på ett kunnigt sätt har gjort dragningar och demonstrationer och eleverna fått lära sig att "kvajla" (coila), vilket betyder att man slår repen i ringar som sedan hängs upp i "naglarna", dvs i vad som på en mindre segelbåt brukar kallas för "knapar" (där man sätter fast skot och linor).

För den icke segelvane blir det en helt ny terminologi! Men kunskaperna sjunker in, och kommer bli mer reella när vi beger oss ut till havs och verkligen praktiserar.

Som berättats av Ebba har en del annat pågått under dagen. Inte minst har projektens fältstudier fortsatt att samla data i form av enkäter och intervjuer som eleverna knappt in i sina excelark. Vi lärare har försökt vara behjälpliga, och i övrigt firat söndag på stan. Några besökte fortet ovanför oss, "Castillo de Gibralforo" som skulle skydda staden. Höjden började tydligen kallas "Gibralforo" på 1200-talet. Ordet bygger på arabiska och spanska och betyder ungefär "Fyrhöjden" ("Lighthouse Hill" – enligt min på plats upphämtade turistbroschyr). Pust! Det var med viss ansträngning vi tog oss upp dit!

Vi och de flesta elever har avnjutit middagen ute. Alla hittade sina ställen. Vi lärare hittade en liten restaurang utanför katedralen från renässansperioden (som ibland kallas "den enarmade damen" – La Manquita eftersom dess södra torn fortfarande saknas – pengarna räckte inte). Katedralen började byggas 1528. Den version som nu står där öppnades 1782. I alla fall, torget framför är charmfullt, och maten god! Besöka katedralen får bli en annan gång!

Just nu hör jag elever prassla med chips- och godispåsar och någon mekar med tv:n bakom mig i salongen. Det verkar bli film – nej, nu får jag veta att det ska tittas på Formel 1. Vi trivs alla på våra egna sätt, och nattmörkret har sänt sig över Málaga. Men alla stadens ljus kämpar emot och vägrar ge upp. Utanför kan vi fortfarande höra människor prata och skratta där vi ligger i hamnen.

God kväll från oss på Älva,

genom Jan







