

Logg från Älva

Datum: 2 november 2022

Elevloggare: Fanny och Oliva

Personalloggare: Amanda

Position: Hamnen i Cascais

Planerat datum för att segla vidare: Lördag 5/11

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Väder: Mestadels soligt och 19 grader

Elevlogg:

Godkväll alla där hemma!

Dagen började som alla andra dagar med frukost 07.30. Där fick vissa i klassen (Calle, Kareem och Leo) skämmas över sina saker som hamnat i svarta säcken. Det var både handdukar, airpods, gummi-stövlar och Kalla det vad du vill. Senare kom det fram att majoriteten av grejerna var planterade av Selma i säcken för att pranka dess ägare, och sprattleken fortsatte även denna dag.

Runt klockan nio fick vi klartecken att lägga till i hamnen, men det blev inte en lätt tilläggning. Hamn-personalen var flummiga och det var oklart både var och hur vi skulle förtöja. De föreslog först att vi skulle backa in till kaj, och sedan ankra fem meter från en dansk båt, men besättningen tog eget initiativ och efter många om och men, med turer fram och tillbaka med ribben, plus en vända ned i kättingboxen, ligger vi nu tryggt med aktern mot Mega Yacht-bryggan.

På eftermiddagen gick vi iland för att upptäcka Cascais. Det var väldigt uppskattat efter många dagar då vi inte känt fast mark under fötterna, och flera hade svårt att gå rakt. Fältundersökningarna fortsatte här, men de flesta checkade snarare in staden och käkade glass istället för att plugga. Särskilt en loppis mitt i stan som sålde fina ringar och en utsiktsplats med coola klippor, lockade många av oss. När vi gick på gatorna hörde vi ett bekant språk från fler håll, som vi inte hört på länge. Svenskarna var förvånansvärt många och lika turistiga som vi. Väldigt typiskt oss, köpte vi även upp hela Cascais pringlesförråd, men längtan efter svenskt godis är fortfarande stor. Många vill till IKEA i Lissabon för att fylla på lagret.

Till kvällen väljer alla att äta på någon av Cascais många restauranger, och vi verkar få en fin kväll med solnedgång och trötta men glada elever. Ikväll välkomnar vi Arvid och Marie, och imorgon måste vi tyvärr vinka av Amanda och Jan.

Puss puss från Fanny och Oliva!





Personallogg:

Lördag: 900. Söndag: 1 600. Måndag: 1 000. Tisdag: 1 200. Onsdag: 18 600. Nej, det är inte antalet sjömil avklarade utan istället mina tagna steg de senaste dagarna. Som ni kanske kan utläsa av detta är det ganska tydligt vilken dag vi äntligen fick komma iland. Jag och Jan har verkligen utnyttjat detta och upptäckt stora delar av Cascais under dagen, liksom eleverna. För precis som eleverna skrivit om i sinlogg kom vi ju äntligen till kaj här idag innan lunch, och efter att ha laddat magen med fajitas lämnade alla båten en efter en. Och jag menar en efter en. Landbryggan sitter i aktern och man får både klättra och balansera för att ta sig iland.

Cascais var tidigare en mindre fiskeby men är nu i princip hopväxt med Lissabon och dess andra stadsdelar, men känslan av lyxig turism sitter kvar. Det var nämligen här den portugisiska kungen tyckte om att semestra på slutet av 1800-talet. Här finns således både fina stränder, utsiktsplatser, pampiga gator och allmän mysfaktor. På min och Jans stadsvandring landade vi direkt vid den gamla fästningen som numera tycks vara ett centrum för konst och kultur och vi fastnade i både en och annan bokhandel. Jag kan redan nu säga att jag kommer styra mina steg tillbaka dit redan imorgon... Därefter blev det ett strosande i de små butikerna, en kaffe på gågatan och ett och annat foto taget. Jag måste säga att Portugal än så länge visat sig vara både färgglatt och fotovänligt.

Under kvällen har alla fått äta ute på valfri plats och pizza har varit ett populärt alternativ. Kanske var det den svenska stavningen på restaurangen (*Kul*) som fick oss att hamna där. Höjdpunkten för majoriteten av eleverna var dock att de plötsligt fick syn på Håkan Hellström! Tyvärr tycktes han ha fullt upp med familjelivet och hann inte med någon fotostund, men minnet får de i alla fall behålla.

Annars får jag tacka för mig. Det här blir min sistalogg då jag lämnar Älva imorgon för att överlåta eleverna i Marie och Arvids trygga händer. Jag ska dock stanna kvar i stan några dagar på egen hand fram till måndag och hoppas på att få uppleva än mer av denna stad och ta ännu fler bilder.

Hej från mig,
Amanda

