

Logg från Älva

Datum: 16/11

Elevloggare: Ebba & Olivia

Personalloggare: Arvid

Position: Las Palmas

Planerat datum för att segla vidare: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Väder: Vaaarnt (30 grader!) & strålande sol

Elevlogg:

Hej alla där hemma i kylan!

Ännu en strålande dag har passerat för Lk20. Likt alla andra dagar började denna morgon med frukost. Efter ännu en städning, bänkade sig samtliga i salongen och mässen för nu var det dags för förarbevisprov. Ännu vet vi inte hur det gick, Sören rättar fortfarande för fullt. Efter provet gick en del av klassen ut på stan för lunch och bad, resterande åt lunch på båten. När byssan var klar med disken drog ytterligare några av oss ut i solen och gjorde stan osäker. Det badades, spelades volleyboll och dracks iskaffe. Vissa tappra själar tog sig ut till de stora reven och riskerade nästan livet (skämt). Akta er för sjötulpaner! Arvid hade genom kontakter (Soran) fixat ett volleybollnät som användes flitigt, av Arvid själv och diverse 40-åriga spanjorer. Något vi smärtsamt blivit varse om är att vi bleka svenskar inte är vana vid 30 grader och uv-index 5 i november, så många av oss ser numera ut som kräftor. Måste också nämna att det är roligt att se alla juldekorationer som pryder staden när man själv går runt och svettas i vad vi skulle kalla riktigt fint sommarväder.

Därefter drog vi oss hem för en dusch och fix inför middag ute. Det var endast fyra som stannade för mat på båten. Jag och Olivia var inte två av de, utan vi käkade på en restaurang precis intill stranden. Vissa blev mer nöjda med maten än andra, men det trevliga sällskapet fanns det inget att klaga på. Därefter strosade vi runt i den varma och ljuvliga kvällen och åt glass.

Nu är alla samlade på båten, dessvärre lite stressade eftersom vi blivit ombedda att ha våra väskor packade och klara inför den stora städningen imorgon (den ska nämligen ta 7-8 timmar). Apropå packa, så måste vi göra det nu så tjingeling!

/ Ebba A & Olivia

Personallogg:

Hej!

Dagen började med förarbevisprov och proviantering. Med Catarina i spetsen var vi en stark skara som styrde stegen mot Superdino som är den väldigt välsorterade mataffären runt hörnet. Frukt, grönt, ost, korv m.m. m.m. fyllde snabbt ett antal kundvagnar. Det är lite härligt att storhandla utomlands. Efter provet blev det stranden med rödbrända ryggar och leende elever som resultat.

Sedan middag ute för de flesta. Vi var några som gick på en skaldjursrestaurang med ljuvlig bläckfisk som huvudnummer. Naturligtvis avslutades kvällen med glass i stora lass. Zoran som nämndes i elevloggen kommer på besök ombord imorgon och det visade sig att han också är lärare så det kanske kan bli något sorts samarbete i framtiden.

Vi ses mycket snart!

Kramar Arvid