

# Logg från Älva

---

**Datum:** 15 november 2022

**Elevloggare:** Cissi och Olivia

**Personalloggare:** Andreas

**Position:** Las Palmas, Gran Canaria

**Planerat datum för att segla vidare:** Senare, utan Lk20...

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Imorse

**Väder:** 27 grader, strålande sol

## Elevlogg:

Skepp o´hoj!

Dagen började bra, bättre än vanligt. Vi vaknade av den goda lukten som spred sig ned till alla hytter. Vid buffén stod folk i kö redan innan 07.30, eftersom det serverades fattiga riddare med himmelsk chokladsås och bananpannkakor med bär.

Mätta och belåtna gick vi ut på däck och förberedde för tilläggning på Gran Canaria. Fendrar åkte ut, ribben sattes i sjön, trossar las ut för löp, allting nu mycket smidigare än den första tilläggnigen i Marocko - vi såg riktigt proffsiga ut! Dock var vi tvungna att städa innan vi kunde utforska stan, men vi slapp rent skepp eftersom vi ska ha storstädning på torsdag, så det var ingen som klagade.

Efter lunch kämpade de resterande vaktlagen vidare med sina presentationer, medan resten gick till playan och svalkade sig. Stranden var skyddad av rev en bit ut där vågorna slog över, och vissa simmade dit, för att bada i de brytande vågorna.

Middagen åts antingen på båten eller iland, men de som gick på restaurang fick inte den bästa upplevelsen. En god köttbit med bea för de som åt på båten, en fryst lasagne med Schweppes i stället för Fanta för de som åt ute. Svårt val [fniss].

Nu lämnar vi över rodret till Andreas, eftersom vi måste plugga till förarintygsprovet imorgon.

Stora kramar så ses vi snart!

Cissi och Olivia

## Personallogg:

Hej där hemma!

Efter en väldigt lugn sista sjödygns natt kom vi fram till Las Palmas i morse. Innan eleverna försvann ut på stan så hjälptes vi åt att beslå alla segel eftersom vi fick bärga dem kl 04 i natt då vinden avtog. Efter det fortsatte jag dagen med att ta hand om maskinrummet där jag utförde underhåll som jag gör efter varje sjöresa. När min arbetsdag var avklarad så fick vi avnjuta en fantastisk middag då jag valde att äta ombord.

Efter middagen gick jag och jungman Clara tillsammans med några elever ner till stranden för att spela volleyboll. Efter några minuters promenad längs den fina sanden fick vi syn på några volleybollplaner och började bolla. Några minuter senare kom lärar-Arvid och lärar-Marie förbi och det blev en hård match. Efter många skratt, svett och sand på ställen jag inte visste jag kunde få sand så avslutade vi matchen med bad och hopp o lek i vågorna. Man blir som ett barn på nytt när vågorna väller in så där på en perfekt sandstrand.

Nu börjar tröttheten ta ut sin rätt och runt mig pluggar en del medan andra leker charader och gissningslekar. Snart är det dags för LK20 att fara hem och jag blir alltid lite ledsen när en klass åker hem, man blir väldigt nära efter att bo på varandra i 4 veckor.

Tack så mycket för mig och ta hand om er där hemma i höstmörkret!

/Andreas.