

# Logg från Älva

---

**Datum:** 14/11

**Elevloggare:** Kareem

**Personalloggare:** Marie

**Position:**

**Planerat datum för att segla vidare:** -

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 15/11 Las Palmas

**Väder:** Soligt och fint

## Elevlogg:

Hejhej alla glada läsare och familjemedlemmar!

Denna dag var faktiskt mer händelserik än många andra segeldagar; här kommer varför:

Morgonen började som de allra flesta; med plinget från rostmaskinen och pipandet från kaffemaskinen som ringsignaler så vill man inget annat än banka kaffesumpen ur den, precis som man gör med sin väckarklocka där hemma. Hembakat bröd och en ganska snål ransongröt stod på menyn. Dryck? Det vanliga; kaffe/juice/vatten.

Efter frukosten var det dags för dagens höjdpunkt! I ganska milda vindar och medvind så var det dags att hissa segel; Storen, Focken, Stagfocken och Inre klyvaren var de lyckosamma tygbitarna stod på agendan att hissas. Därefter var det dags för Delredovisning 3 för vissa av oss, där vi till skillnad från den senaste redovisning inte behövde hålla i oss för kung och fosterland för att inte ramla omkull.

Kort efter det så var det dags för lunch, denna gång: panerad fisk med potatis och remouladsås. Wow vad gott! Efter lunchen var det dags för ännu en rolig aktivitet, nämligen att hissa ännu ett segel; Mesan! Under den tidiga eftermiddagen hissad i de sköna vindarna med hjälp av nästan 8 ivriga personer hade vi nu 5 hissade segel.

Under dagen fortsatte vi hålla stabil fart på cirkus 3 knop, vilket nästan är helt ofantligt snabbt med tanke på att vindarna inte var mycket hårdare än 4 m/s, eller i alla fall kändes som det (killgissning, jag är ju inget proffs). Under eftermiddagen fick några lyckligt lottade klättra upp i råget och se ut över Atlanten.

Nu befinner vi oss några dussin sjömil utanför Kanarieöarnas kuster och med enbart några dagar kvar av denna månad är det många av oss som inte kan annat än längta hem, medan andra skulle kunna spendera massa mer tid kvar på Älva.

Vi ses och hörs!

## Personallogg:

Hola!

Idag har Arvid och jag lyssnat på 4 av 8 redovisningar, och det har verkligen varit roligt att höra presentationerna som är ett slags genrep inför slutredovisningen som eleverna har när de kommit hem. Det har varit bra redovisningar och diskussioner kring metoder, validitet, reliabilitet, teorier och mycket mer. Vi har fått en inblick i synen på dejting, ungdomskultur, attityder till droger och uppfost-  
ran av ungdomar vilket var spännande! Tyvärr hann vi inte vara med när varken seglen sattes eller eleverna klättrade, men bilderna som är tagna av jungman Klara är härliga. Det enda vi saknar är lite delfiner som gör oss sällskap. Vi har provat att vissla men det har inte fungerat hittills.

Till middag fick vi en god thaiinspirerad wok och just nu pågår hemliga förberedelser till frukost...  
I morgon är det 4 nya redovisningar och vi beräknas ankomma till Las Palmas i morgon bitti kl.8.

Jag vill passa på att tacka Älva, elever och besättning för 2 härliga veckor med Er!

//Marie





