

Logg från Älva

Datum: 13/11 - 2022

Elevloggare: Leo

Personalloggare: Keke

Position: -

Planerat datum för att segla vidare: Till havs

Beräknad ankomst till nästa hamn: 15/11 på förmiddagen

Väder: Sol och dåligt med vind

Elevlogg:

Hej, salam!

För mig började dagen redan klockan 6 med ett ganska så händelsefattigt vaktpass. 2 kaffekoppar och ett äpple senare så var det dags för mig och resten av mitt vaktlag att äta en senare frukost klockan 8. Därefter började våra lektioner i vanlig ordning och många grupper stressade med sina delredovisningar och andra valde att jobba på brännan på däckshustaket (tex Irma som har börjat kräftsäsongen tidigt).

En stund därefter var det dags för lunch och det serverades purjolökssoppa med hembakt bröd, det var fantastiskt gott! Efter gick det vardagliga brandlarmet, denna gång sjönk båten hela två gånger och vi behövde överge fartyget. Nu sitter jag i livflotten och skriver loggen till er. Ni får gärna komma och rädda mig. Efter att båten sjönk så hade vi lektion i sjömanskap, denna gång handlade det om allemansrätten, däremot var det mer behövligt med en överlevnadslektion. Men det tar vi imorgon. Till slut var det middag och det serverades oxfilépasta utan oxfile! Mums! Nu är det rätt mörkt och vi har slut på vatten och nödraketer. Vi hörs! (eller inte)

Salam hejdå!

(PS: Det var en övning och jag är ironisk, jag sitter i salongen på Älva och är tvingad att skriva detta så att den inte blir censurerad).

Personallogg:

Go kväll!

Jag heter Keke och är matros ombord. Jag har precis i denna stund klivit av min vakt och kommit till salongen för att skriva loggen. Idag har det som Leo skrev, varit CCM-övningar (Crowd Control Management) vilket innebär att befälhavaren får öva på krishantering ombord. Scenariot idag var vatteninträngning i fören och dessutom leta rätt på elever som var tillsagda att gömma sig på båten

med diverse skador och tillstånd. Alla hittades och skador kunde åtgärdas. Efter övningarna så var det ganska lugnt på mitt vaktpass, men eleverna hade lektioner (förutom de som går på vakt förstås).

Vi mötte ett stort kryssningsfartyg AIDA vid 18-tiden. Annars har vi inte sett så mycket trafik idag. Eftersom det inte blåser något så tuffar vi på mot Gran Canaria och beräknas ankomma Las Palmas på tisdag morgon.

Tack och hej, leverpastej!

//Keke



