

Logg från Älva

Datum: 11/11

Elevloggare: Romina

Personalloggare: Victor

Position: Funchal

Planerat datum för att segla vidare: 12 november

Beräknad ankomst till nästa hamn: 15 november

Väder: Soligt, ca 25 grader i skuggan

Elevlogg:

Hejsan!

Nu ska ni få följa med på en dag med mig. Denna dag var ingen vanlig dag. Nej, denna dag började 00.00 med ett starkt tjutande ljud. Vilket ljud? Jo det var det underbara brandlarmet som hade tänkt att väcka oss fina ungdomar och besättning. Som tur, (ta i trä) så var det inget som hade hänt utan det var bara ett falsklarm. Men innan vi fick reda på det, behövde vi dra upp alla ur sängen. Och idag var dagen jag lärde mig att vissa människor verkligen sover djupt. Rättare sagt Oliver, Viggo och Edvin B. Även med en halvt skrikande Romina som skakar till dem, och trots ett starkt tjutande ljud sover de i djup sömn. Efter att larmet lagt sig, gjorde även vi det.

Dagen började på riktigt 7:30 med frukost. Det fanns många bittra ansikten som saknade sin sömn. Men med lite mat i systemet löser sig alla problem. Mätta och belåtna började vi städa som vanligt. Efter städningen fick vi lite fritid till att göra oss i ordning för att färdas mot vänskolan, Francisco Franco. Tyvärr hade vår ÄLSKADE lärare Arvid blivit sjuk och kunde inte följa med. Därför fick Marie på egen hand hitta till skolan och lyckat blev det. När vi anlände till skolan blev vi bemötta med ett leende och musikklassen höll en kort konsert som bestod av 4 engelska låtar och 2 portugisiska. Efter konserten fick vi en rundvandring, och aldrig i mitt liv har jag sett en skola som är så stor. Eleverna på skolan trodde att det fanns över 2000 elever men det hade inte förvånat mig om det fanns fler. Klassrummen var numrerade och det högst talet som jag noterade i min hjärna var 406. Turen fortsatte till gymnahallen där vi även samlade in enkätsvar. Sedan delades vi in i grupper och fick möjlighet att prata med ungdomar på skolan. Eleverna var alla jättetrevliga men tyvärr var inte deras engelska jättestark, vilket gjorde det svårt att ha en flytande konversation. Men ni som känner mig vet hur mycket jag älskar att prata och prata, ja, det gjorde jag. Eleverna visade oss den gamla staden och berättade om konstens betydelse. Därpå behövde eleverna äta lunch och vi behövde glass för att svalkas oss från den stekande hettan, så vi tog en kort paus. Efter pausen hälsade vi hejdå och gick vidare till båten.

Efter det hände det inte så mycket mer för mig. Men för de andra såg det annorlunda ut. Några testade att klättra i masten (vilket jag också ville men hann inte skriva upp mig), några följde med sångarna från konserten och utforskade staden, och några bara solade och njöt av värmen.

Och nu, ja du. Nu måste jag springa för jag är redan sen till mig vakt som började för 33 minuter sen.

Tack för att ni läst och hej då

/Romina

Personallogg:

Hej allihopa,

Idag är sista heldagen i Funchal.

Dagen började lite dramatiskt med ett falsklarm, även om larmet faktiskt gick några minuter innan midnatt. Men strax efter midnatt kunde alla krypa till kojs igen.

Eleverna var som sagt på ett skolbesök idag. Tre från besättningen var på egna äventyr som innefattade typ vattenfalls-klättring-någonting-i-den-stilen. Vi övriga i besättningen fixade med löpande underhåll som rostknackning, målning, byte av dörrlås, läckande avloppsrör, justera snett hängande dörrar, och vanligt pappersarbete.

Hälsningar från Älva och styrman Victor