

Logg från Älva

Datum: 1 november 2022

Elevloggare: Melker och Carro

Personalloggare: Felicia

Position: Förankrad vid Cascais hamn

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Väder: Växlande molnighet och vindstilla

Elevlogg:

Hejsan hoppas Melker och Carro här!

Idag ligger vi kvar ankrade utanför Cascais, som det ser ut nu kommer vi lägga till innan lunch imorgon den 2:a november. Idag blev det i vanlig ordning frukost klockan 7:30 och jag Melker blev som vanligt väckta av mina kära rumskamrater efter att ha blivit bannlyst från att sätta 10 larm på raken som jag sedan sover igenom. Därefter flöt dagen på som vanligt men städningen blev betydligt mer långdragen då vi körde rent skepp. Det vanliga dammsugandet och moppandet samt torkandet av bord kompletterades med skrubbande av tak, väggar, fläktar och svåråtkomliga lister. När detta var färdigt blev det för oss utanför byssan fritid.

Det chillades galet ute på däck. I byssan med Carro och company var det dock inga ferier. De höll i gång från frukost till lunch utan någon form av paus. Vi kan även tillägga att sjögången inte var på byssangängets sida. Glas, tallrikar och bestick gled runt på golvet som smör i en stekpanna. Till lunch serverades det i riktig svensk anda skagenröra och bakpotatis, riktigt smarrigt. Efter lunch blev det sjömanskap för vissa och bokseminarium för andra, vissa lyckliga själar fick ännu mer fritid. Innan middagen tog några av oss ett riktigt uppfriskande dopp direkt från den ankrade Älva. Efter några snabba duschar serverades middag i form av svamprisotto, kyckling och smaskigt hembakat bröd.

Som ni kanske minns från den tidigare loggen har en mordisk instinkt spridit sig på båten som lett till den teoretiska förgörelsen av några nära och kära vänner (i spelet "killer game") bl.a.: Melker (först ut), Irma, Tove, Selma, Romina, Maurits och för bara några minuter sedan, Thilda.

Nu har vår kära lekommitté anordnat riktigt (vad vi har hört) galet disco med lekar som limbo, fiskedamm, dansstop och Emmas favorit "Gurkan". Vi två och några till har även bokat tvättmaskinerna i 6 timmar för att spendera en härlig kväll i tvättstugan mellan lekarna. Alltså overall en riktigt fet kväll.

Tack för oss! Hejdå och hoppas att ni alla har det bra i landet där solen knappt går upp och graderna bara sjunker!

Personallogg:

Hej alla loggläsare!

Jag skrev logg för några dagar sedan men hann inte riktigt presentera mig. Jag är själv en tidigare elev på skolan, gick i Mb18a och tog därmed studenten för ca 1,5 år sedan. Sedan dess har jag seglat en hel del, bland annat som elev på det danska skolfartyget Georg Stage (där jag utbildade mig till lättmatros) samt på Ostindiefararen Götheborg, där jag nyligen var ombord i en och en halv månad. Men nu är jag tillbaka på Älva som lättmatros, två år sedan jag själv var elev ombord.

Som Melker nämnde ovan har det varit "rent skepp" idag, vilket som sagt innebär en mer grundlig städning av hela skeppet. Eleverna har slitit på och nu skiner hela Älva! Nu när vi ligger för ankars jobbar vi i besättningen med mycket underhållsarbete medan eleverna har undervisning som vanligt. För min del som riggsansvarig innebär det idag att fixa till ett skot till ett av stageglan som slitits under gång. Annars har det skett en del målning av olika delar av skeppet samt lite allmän städning i olika skåp och dylikt.

Nu på kvällen har eleverna disko uppe på däck, något som hörs gott och väl i salongen 😊 Imorgon kommer vi förhoppningsvis till kaj här i Cascais, något som både elever och besättning sett fram emot. För min del väntar nu lite filmtittande och sedan ankarvakt i natt, så hoppas jag kan sova lite igenom elevernas dansande och roligheter.

Felicia



Limbo på däck