

# Logg från Älva

---

**Datum:** 8/10

**Elevloggare:** Joel och Malin

**Personalloggare:** Max

**Position:** Till kaj i Portimão

**Planerat datum för att segla vidare:** 12/10

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 14102022 Malaga

**Väder:** Mycket varmt ca. 24 grader celsius. Strålande sol och nära intill vindstilla.

## Elevlogg:

Idag började vi med frukost direkt innan vi skulle lägga till i hamn. Tilläggnen gick bra i en fin och trevlig marina i utkanten av Portimão. Efter tilläggnen började vi med "rent skepp", vilket är en extra noggrann städning efter man varit ute till havs. Städningen tog upp hela förmiddagen men det var värt det, nu finns det inte ett enda dammkorn kvar på Älva.

Efter städningen fick klassen och besättningen en god och väl förtjänt lunch. Efter lunch gick många i klassen till den närmaste stranden som bara låg ett par minuter bort från båten. Efter städning i gassande sol var ett svalkande dopp mycket uppskattat av eleverna. Vi hade även en mycket lärorik lektion om navigering i mörker. Sedan åt vi middag, som vanligt är tillagad till perfektion av byssalaget. Apropå byssalaget, eller snarare om en elev i laget. Elix är dagens födelsedagsbarn! Grattis på sjuttonårsdagen Elix!

Mvh Joel och Malin



*Här är Portimao innan vi skulle lägga till och några elever med solsting på väg till stranden för ett svalkande dopp.*

## Personallogg

Tjena Tjena!

Då var the Chief Engineer här för att skriva logg. Idag har vi anlänt till Portimão efter 3 dygn till sjöss och vi har fått en schysst plats på, hör och häpna, VIP-kajen inne i en mysig fritidsbåtshamn som ligger bara ett stenkast från stranden. Efter tilläggnen och lite födelsedagssång för Elix, körde vi ett rent skepp som beskrivet i loggen ovanför är en noggrannare städning av båten som vi brukar göra efter lite längre sjöresor.

Eftersom vi hade gått sjövakt under natten så var det ett relativt trött gäng som drog i gång rent skeppstädningen och därför tog det sin tid, så större delen av dagen gick åt till det. Efter Maddes lektioner i mörkernavigering och navigering i nedsatt sikt på eftermiddagen så fick gänget lite fritid. Där jag kan tänka mig att dem flesta drog bort till stranden och njöt av det otroliga vädret som Portimão hade att erbjuda. Men nu är det dags att sova efter denna långa dag. Imorgon kommer även Kerstin kliva ombord vilket kommer bli kul.

/Max