

Logg från Älva

Datum: 6/10

Elevloggare: Axel och Emma

Personalloggare: Madeleine

Position: 39° 00,1' N 009° 43,7 W

Planerat datum för att segla vidare: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: Förmiddag 09 oktober

Väder: Växlande mellan dimma och sol.

Elevlogg:

Hej hej!

Natten började med att några inte plockade undan gårdagens kladdkaka så den hade åkt ner över durken. Vakten började med sol men övergick långsamt till dimma vilket ledde till att vi behövde använda misthornet. Under dagen har vi sett många delfiner som hoppade runt skeppet. Tyvärr inga nya arter utan bara Common Dolphins igen.

Vi fick riktigt smarrig pasta Alfredo till lunch och dagen fortsatte med ganska stora dyningar från styrbordssidan. Under middagen hörde vi ett May Day anrop på VHF-radion angående en liten segelbåt utanför Lissabon som blev attackerad av späckhuggare. Vi kunde inte göra så mycket eftersom vi var fyra timmar bort men vi åker förbi där om ungefär två timmar. Vi vet inte så mycket mer om händelsen men vi hoppas såklart att det gick bra.

Vi firade Victor som fyllde 18 år och snart fyller Elix och Ebba år så när vi kommer till hamn så ska de firas med tårta.

Dagen börjar dra sig mot sitt slut och månen lyser igenom många små fluffiga moln. Nu ska vi ut på vakt så godkväll och ha det bra.





Personallogg:

Halli hallå där hemma!

Natten till idag bjöd på massor av delfiner och en otrolig mängata, nästan likt dagsljus när jag klev upp på vakt kl.00:00. När jag åter fick krypa till kojs vid 04 igen hade mångatan lagt sig men det var en riktigt fin stjärnklar natt.

I morse väcktes jag inte av mitt larm utan av misthornet som ljud, det var tjocka ute. Oj vad vackert det var, kritvitt och ljusst, riktigt bländande. Jobbigt att navigera i om det är många fartyg runt om eller inne i en skärgård, men nu var vi på öppet vatten så det störde inte alltför mycket. Solen sken dessutom igenom tjockan på ett mycket tilltalande sätt, och som att inte det var nog började delfinerna hoppa kring oss. Vackert som en saga! Tjockan lättade vid 15-tiden och sedan dess har solen strålat ner på oss och förhoppningsvis inte bränt någon. (Det är strikt förbjudet att göra illa sig ombord nämligen, men solen har en tendens att försöka bryta mot just denna regel och bränna våra stackars näsor).

Idag har överstyrman Christoffer hållit sjömanskapslektionerna där han talat om brand och säkerhet, så nu är Mb21a experter inom ämnet. De är experter inom många ämnen nu. De är framför allt en väldigt trevlig klass med fina personligheter som sprider glädje kring sig. Jag är glad att få segla med dem!

Nu är det kojdags. Ha det fint så hörs vi nästa gång
/Madde-matros