

# Logg från Älva

---

**Datum:** 4/10–22

**Elevloggare:** Joel & Malin

**Personalloggare:** Lasse

**Position:** Porto

**Planerat datum för att segla vidare:** 5/10–22

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 9/10–22

**Väder:** Sköna 23 grader utan ett moln på himlen.

## **Elevlogg:**

Vår första och sista hela dag i Porto gjorde oss inte besvikna. Dagen började som vilken annan med frukost, just denna var gjord av det nya bysslaget. Efter frukosten började vi städa direkt och idag städade vi extra noggrant eftersom den portugisiska hälsomyndigheten skulle genomföra en hälso- och sanitetkontroll på skeppet. Som tur vad fick vi godkänt.

Efter städningen hade alla två lektioner och lunch. Efter lunch var alla exalterade att gå iland då vi fick eftermiddagen fri från ytterligare lektioner. Många spenderade den soliga eftermiddagen på stranden med bad, solning, strandvolleyboll och glass. Därefter åt majoriteten av klassen ute i stan, resten åt pizza ombord. Men även fast vi är på andra sidan Europa, får man inte glömma kanelbullensdag! Eskil, Moses, Sigrid, Max och vår kapten Stefan la omsorg och kärlek i bakandet, vilket resulterade i exemplariska bullar. På kvällen var det film och mys ombord på båten.

Med vänliga hälsningar från Joel/ Malin.



*En av de fina lokala stränderna här i Porto.*



*Vår älskade kapten Stefan med de gudomliga kanelbullarna.*

## Personallogg:

Hej!

Detta blir min sista logg för den här resan. Seglingarna på Marina läroverket har gjorts om detta år, så många program har fått undersöka nya platser. På ett sätt blir det något nytt, eftersom man tidigare kunnat gå på det som fungerat bra. Nu måste vi hitta nya ställen, en form av pionjärverksamhet. Mb21a är på ett sätt pionjärer, då det var länge sedan vi seglade denna sträcka. Jag tycker att vi har lyckats väldigt bra, med bra studiebesök och en väldigt bra sammanhållning mellan besättning, lärare och elever.

Rent marinbiologiskt har resan överträffat alla förväntningar, allt ifrån bra studier på en mjukbotten till besök på ett marinbiologiskt center, ett delfin- och valcenter, och sist men inte minst alla fantastiska upplevelser med vilda valar och delfiner. Detta är svårslaget 😊

Livet ombord på Älva är fantastiskt på många sätt, man lär sig olika saker och man lär sig hur man fungerar i grupp under en längre tid. Många saker är mätbara, exempelvis det vi gör på lektioner och elevernas praktik ombord. Min erfarenhet visar dock på att det finns omätbara faktorer med en sådan här typ av aktivitet. Eleverna växer i mognad, ansvarstagande och klassammanhållning. Det blir så, men hur mäter man det?

Tillsammans har vi: skrattat, varit trötta, pigga, glada, haft lektioner, ätit gott, städat varje dag, tvättat, förtöjt Älva, gungat på havet, sett valar och delfiner, sett England, Frankrike, Spanien, Portugal, gjort en mjukbottenexkursion, varit på marinbiologiskt center i Roscoff, blivit guidade i Santiago de Compostela, besökt delfincentret BDRI i O Grove mm.

Allt detta hade inte varit möjligt om vi inte hade så fina elever, sådan fantastisk och engagerad besättning. Jag längtar redan till Mb21a:s segling i trean.

Tusen tack för denna gång

Lasse