

Logg från Älva

Datum: 30/9-2022

Position: Till kaj i Vigo

Väder: Sol och värme hela dagen.

Elevloggare: Elix, Linus

Personalloggare: Alice

Avgång till nästa hamn: sön 2/10-2022

Elevlogg:

Idag hade vi en lite annorlunda dag med utflykt till Santiago de Compostela och sedan delfincentret BDRI.

Innan avgång var det dock lite annan aktivitet. Efter städningen var det individuell studietid medans några fick klättra upp till råseglet (Vikingaseglet). Mitt under klättringen gick brandalarmet och alla klättrare fick snabbt klättra ned. Tack och lov var det falskt alarm och vi fick snarast gå in på båten och börja packa inför utflykten.

Kl 11.00 var det avgång och vi mötte guiden på kajen. Sedan hoppade alla in i bussen som Lasse hade hyrt och vi åkte mot Santiago de Compostela medan guiden informerade oss om Vigo och närliggande områden. Efter ungefär en timme med vackra vyer var vi framme. Santiago de Compostela är målet för pilgrimer som vandrar längs många olika leder för att komma fram till den stora katedralen där St. James sägs ligga begravd. Den längsta leden går från Paris och är cirka 800 km lång. Guiden sa att när man kommer fram får man ” Ett väldigt fint papper” där det står att man genomfört pilgrimsfärden, jippi. Vi fick en guidad tour av de viktigaste byggnaderna i Santiago och här kommer några bilder från Santiago:



Sedan fick vi en del fritid för att gå runt själva och äta lunch och kolla i butiker.

Kl. 15.30 var vi tillbaka i bussen och åkte vidare mot O Grove där vi besökte BDRI. Vi blev dock försenade på grund av en demonstration som helt blockerade en bro som bussen skulle kört över, stabilt.

Efter en informativ presentation av forskarna på delfincentret så åkte vi tillbaka till Älva. Vrålhungriga efter den snåla pastasalladslunchen var alla elever snabbt iland igen för att äta middag. Vi och våra åtta grabbar åt en riktig härlig spansk fisk och skaldjursmiddag. Det var högljutt och varmt på restaurangen, precis som det skall vara.

Efter en rolig och händelserik dag är vi trötta och får nu förhoppningsvis en god natts sömn, om man inte har hamnvakt dvs.....



Personallogg:

Precis som eleverna skrivit så var det utflykt på schemat idag, där även fyra stycken från besättningen hade möjlighet att följa med. Bussresan dit gick tydligen på hög höjd, då vi åkte igenom moln ett par gånger, samtidigt som guiden berättade en massa om städerna och byarna vi åkte igenom.

Väl framme i Santiago de Compostela blev vi runtguidade i folkvimlet av turister och pilgrimer, samt även tipsade om vilka gator man skulle stanna på att äta ifall man inte ville bli ruinerad i turistfällorna. Efter avslutad guidning med tid för fritid i staden så försvann alla elever fort som vinden, medan tre av oss i besättningen samt lärare hängde på guiden för att faktiskt gå in i katedralen, något vi inte hade möjlighet till under guidningen då det var en stängd mässa för pilgrimerna endast.

Fördelen med att ha en guide var att vi slapp köa både för att komma in i katedralen, men även inne för att se kistan som sägs innehålla kvarlevorna av en av Jesus tolv lärjungar, då hon hade stenköll på när köerna var som kortast. Under tiden fick vi en fin guidning inne i katedralen, vilket var betydligt lugnare än den utomhus med hela gänget.

När vi var klara i Santiago de Compostela så tackade vi av guiden och for vidare mot O Grove för att besöka ett delfincenter. Tiden det troddes skulle tas dit var aningen snålt räknad, så vi blev sena. Väl framme (nästan) blockerades vägen av demonstranter så lite extra sena blev vi också. När vi kom fram togs det en gruppbild & våran guidning(?) startade, i form av en powerpointpresentation. Det var intressant att få höra på hur dom forskar, vilket inte bara var om delfiner, utan även valar, fåglar och uttrar. Undertecknad kan dock ha blivit lite besviken att hon inte fick se delfiner och att forskningscentret mest bara var ett litet kontor.

Väl tillbaka i Vigo var det mat ute som gällde för dom som vill. Vi såg elever lite vartsom bland alla restauranger, många åt spansk mat & tapas, vilket vi även gjorde. Väl tillbaka till Älva var landgången upphissad med en lapp som löd "If you snooze you loose", möjligtvis en viss pik till att vi i besättningen inte har samma tider att passa på kvällarna som eleverna...

Nu är dock vi alla ombord och sover (eller ska sova).

Tack och god natt och hejdå!

//Alice