

# Logg från Älva

---

**Datum:** 29/9

**Elevloggare:** Hugo & John

**Personalloggare:** Lasse

**Position:** Vigo

**Planerat datum för att segla vidare:** 2/09-22

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 3/09-22

**Väder:** Soligt med lite regn och vind

## Elevlogg:

Dagen började precis som alla andra dagar med en suverän frukost. Idag gjorde vi något som heter "rent skepp". Det betydde att vår vanliga städning på morgonen var mycket längre och innehöll flera städrområden, till exempel så behövdes alla däck på skeppet spolas och skrubbas för att ta bort all den salt som stänkt ombord, för att det annars hade börjat att rosta. Denna städning tog över 160 minuter att göra färdig. Till lunch serverades pasta med skinka och ost. Efter lunch så hade vi lektioner ifrån 13:15 till 15:30, nu har alltmer elever börjat bli färdiga med den gemensamma delen på våra biologiprojekt. När lektionerna var över hade vi tid att gå iland och utforska Vigo. Längs uppe på backen som står över Vigo besökte några elever en borgruin vars underbara utsikt visade upp hela staden.

Höjdpunkten för dagen var middagen som serverades av det tidigare vaktlaget som inte kunde laga sin avslutningsmåltid när vi åkte över Biscaya. Varje avslutningsmåltid kräver ett tema för både dem som äter och lagar maten att försöka klä upp sig till. För de som lagade tvårättersmiddagen krävdes att de klädde upp sig som hushållerskor medan resten klädde upp sig som gamla gubbar, mest genom att stoppa upp sina kuddar innanför tröjorna. Varmrätten var ramen vilket var väldigt gott om än lite kryddstark, för somliga. Efterrätten som serverades var chokladmousse med en uppfriskande fruktsallad. Alla elever, utom de som var tvungna att gå vakt, spenderade sin fritid på kvällen på olika sätt, antingen iland eller ombord Älva.

Tack och Hej Leverpastej! – Älva (31 och 6)

## Personallogg:

Hej igen!

Dagen har beskrivits mycket bra av eleverna ovan så jag kommer inte upprepa det. Däremot verkar det hänt någonting med loggen från den 27:e. Jag tänker därför försöka återberätta lite om den dagen.

Det hade gått ett par dagar ute på Biscaya med en del vågor, men inte mycket vind, och endast någon enstaka delfin (i och för sig inte så illa). Såklart drömde vi om något större. Det skulle visa sig vara en fantastisk dag på havet. Det första vi så var tre grindvalar ganska nära Älva, sen kom lite flockar av common dolphin, både på håll och surfandes framme i bogsvallet. Det tog sedan någon timme innan det första blåset syntes tillhörandes en vikval. Ytterligare någon timme senare visade sig två större valar strax akter om båten, de gick tyvärr inte att artbestämma. Därefter såg vi valsprut på flera ställen vid horisonten. När dagen var slut, kunde vi konstatera att vi sett valar och valsprut från åtminstone 15 olika individer, mäktigt!



*Grindval*

Vi hade ju såklart lektioner under dagen också, även om en del blev smått avbrutna av orden; VAL! För många av eleverna blev detta en minnesvärd dag, för mig också, såklart.



*Vikval*

Imorgon ska vi åka till BDRI (Bottlenose Dolphin Research Institute) och få information kring deras verksamhet. Innan dess kommer vi att besöka Santiago de Compostela, staden dit pilgrimer valfärdar, men mer om det imorgon.

Vi har det bäst!

Lasse