

Logg från Älva

Datum: 25/9

Elevloggare: Anton och Maria

Personalloggare: Torun

Position: N48°11.576' W6°42.133'

Väder: Mest soligt men även lite moln, vindigt

Elevlogg:

Dagen inleddes med en härlig frukost som vanligt. Dock var inte alla närvarande då många var sjösjuka efter gårdagens avkomst. Under natten har det även varit många saker som ramlat runt i båten på grund av vågorna som stört många sömn. Som vanligt var det städning på morgonkvisten och vi gjorde vårt bästa på den gungande båten. Innan lektionerna börjades så behövdes även focken (ett av seglen) hissas upp så några hade fullt upp med det.

Klockan 09:00 så hade vi vår första lektion. Antingen så hade vi lektion med Sofia där vi började gå igen kunskaperna som krävs inför kustuskepparen, eller så hade vi lektion med Lasse då vi skulle artbestämma djur som vi hittat under gårdagens exkursion. Många fortsatte även vara sjösjuka idag så det har blivit många sovpauser under dagen för de flesta ombord.

Till lunch så serverades en krämig och smarrig pasta carbonara som byssan förberett tillsammans med Catarina. Dagens vakter har inte varit så hektiska där det varit väldigt lugnt här utanför Frankrikes kust förutom att vi hade en stor planka som flöt förbi oss.

Under dagen så har vi även fått besök av nya vänner. Framme i fören har vi fått sällskap av flertal Common Dolphins som lekte i vattnet och visade upp sig för oss. Lasse har även gjort en tävling att den som ser en val först kommer få en glass av honom när vi är framme i Portugal.

De kommande dagarna över Biscaya kommer bli intressanta och vi ser fram emot ytterligt härligt väder och mindre sjösjuka.



Hälsningar Maria, Anton och Älva

Personallogg:

Solen går snart brinnande ner i horisonten. Sjön har lugnat ner sig och vi rör oss med allt mjukare rörelser. Den ljumma vinden är tyvärr lite för svag för att det ska gå att segla och vi trycker på med maskin för att hålla hastigheten. Imorgon väntar dock mer vindar och vi hoppas kunna få en fin halv-vind ner mot Vigo.

Efter ungefär ett sjödygn har vi rundat den franska kusten och vi har precis kommit in på Biscaya. Det är skönt att vara ute och falla in i rutinerna ombord, som nu börjar sitta för eleverna. Några av eleverna frågar efter att få sätta ut positioner på sjökortet eller efter att få följa med på en maskin-rond. Jag tycker alltid det är roligt med aktiva elever som vill följa med och göra saker ombord. Det känns skönt att det dröjer ännu några sjödygn innan vi behöver ligga till kaj igen.

Natten bjöd på en liten lektion i "vikten att sjöstuva" och förhoppningsvis är vi redo när vädret snart brallar på lite igen. Det finns risk för att de kommande dygnen bjuder på lite mer stökigheter.

Dagens höjdpunkt är nog delfinerna som kom hoppandes. På ganska långt håll såg de oss och kom emot oss för att sedan uppehålla sig precis kring vår bog. Delfinerna är fantastiskt vackra att titta på. Vi blir nog alla lite smått distraherade när någon pekar och säger Delfin. Lasse bär ständigt runt på sin kamera, och glada är vi för alla fina bilder. Det gör att ni därhemma kan skrolla ner och få se två av dagens delfiner!

För tillfället är det filmvisning i mässen och några elever har tagit fram sina chipspåsar. Medan jag skrivit har mörkret hunnit falla. De flesta nätterna har bjudit på fina stjärnhimlar, jag hoppas självfallet på detsamma för kommande natt.

Hoppas ni alla har det bra på hemmaplan!

/ Torun (Matros ombord)

