

Logg från Älva

Datum: 24/9

Elevloggare: Isabel, Moses

Personalloggare: Madeleine

Position: Strax norr om Roscoff

Planerat datum för att segla vidare: Idag

Beräknad ankomst till nästa hamn: 29/9

Väder: Soligt och blåsigt

Elevlogg:

Idag påbörjade vi dagen i Roscoff, där vi låg i hamn i ca 2 dagar. Det var en hektisk morgon som startade med en otroligt god frukost, och frukostmöte. Efter ett kort möte så var det dags att städa och fixa lite inför dagen. En stund senare behövde alla klä på sig efter väder eftersom vi skulle på en exkursion under dagen. Vi kunde använda landgången eftersom tidvattnet låg på en okej nivå (landgången blir väldigt brant desto lägre vattennivån är). Efter att alla kom i land kunde vi påbörja promenaden till stranden som vi skulle utföra exkursionen på. Efter ca 25 minuter anlände vi till exkursionsplatsen.



Stranden bestod mest av sand och sten men även lite lera om man gick lite längre ut. Exkursionen gick ut på att utforska antalet arter och organismer som lever i mjukbottnar. Exkursionen tog ungefär 1.5 timme, och därefter kunde vi njuta av lunchen som vi hade fått med oss på morgonen. Efter det så tog vi en kort promenad till den lokala affären där vi kunde bunkra upp mat och snacks inför den kommande resan.

När vi kom tillbaka till Älva så var det dags att tvätta all utrustning, och sen sätta segel för att resa vidare mot Vigo. Innan vi hann sätta segel så var det relativt höga vågor så det blev ett krav på flytväst. Efter att vi hade åkt ut en bit från Roscoff satte vi segel och lade en kurs för att runda Bretagne. Nu har vi kursen 170° med en hastighet på 6,2 knop. Vi tar hjälp av motorn för att hinna över Biscayabukten innan det börjar blåsa åt fel håll, (i och med att det blåser så pass lite så hade vi inte hunnit över på bara segel).



Personallogg:

Gokväll, god dag, god morgon, eller när ni nu läser detta.

Mitt namn är Madde och jag seglar som matros ombord på Älva sedan 2019. Är själv gammal mb-elev (mb12) så jag känner väl till hur kul och krävande denna segling kan vara som elev med nattvakt och studier och andra intryck. Men kul är definitivt ordet!

Efter en natt i Roscoff, Bretagne där tidvattnet flödar och vi lyssnat till de ljuva ljuden av traktordäck mot skrov (en slags fast avfendring) var det dags att ta tag i denna dag. På schemat låg mjukbotten-exkursion, vilken undertecknad följde med på. WOW. De organismer som finns här är mycket mer intressanta än de jag själv på min resa upplevde – vilka var i princip inga. Jag gick omkring och spanade på de organismer som levde vid hårbottnar, däribland olika alger, några anemoner och massa fina snäckor, medan eleverna grävde i gyttja och sand. De fick fina resultat och efter tre

timmar i dyn var det dags att bege sig tillbaka till Älva med ett stopp för proviantering. När vi närmade oss Älva konstaterades att vattenståndet var för lågt så vi blev hämtade med RIB:en i en småbåtshamn av min kollega Max. Då var det bråttom vill jag säga, många behövde gå på toaletten och de flesta hann (alla), och det var väl tur det!

Vid 17-tiden var det dags att kasta loss för vidare resa ner mot Vigo. Så fort vi kommit ut och alla fått mat i magen hissade vi segel för första gången med denna klass. Vad duktiga de var! Allt gick helt utan något som helst problem och det var riktigt kul att se hur snabbt de lär sig och hur lyhörda de är. Vi satte tre segel; storsegel, focksegel och stagfocken, så nu seglar vi gott folk!

I och med att vi seglar kan jag äntligen krypa till kojs i lugnan ro!

God natt!

/Madeleine J

