

# Logg från Älva

---

**Datum:** 21/9

**Elevloggare:** Maria och Anton

**Personalloggare:** Överstyrman Christoffer

**Position:** 4 mil sydost om Isle of Wight

**Segelsättning:** Inga

**Fart:** 5 knop

**Kurs:** 226

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** 230922

**Väder:** Soligt, 17°C

## Elevlogg:

Frukosten serverades klockan 07:15 och det bjöds på gröt, yoghurt, mackor, frukt med mera. Därefter var det informationsmöte under frukosten där vi fick info om hur städningen går till på Älva. Sedan fick alla vaktlag gå till sina städområden och städa. En av städpositionerna är på däck där vi ska skölja och skrubba av hela däck. Varje morgon ska vi även städa våra egna hytter och det blir inspektion av varje hytt av besättningen. Hädanefter har vi fortsatt på vår förtrogenhetsutbildning där vi bland annat vi fick se styrhytten och hur båten fungerade.

Till dagens lunch så serverades ris med kycklingcurrygryta som byssan hade arrangerat. Efter lunch var det åter information där vi fick reda på att vi skulle bli indelade i fyra olika grupper där varje grupp har ansvar över ett specifikt segel. Vi fick lära oss om hur vi ska rigga upp seglarna och ta ned seglarna och hade därefter teori om seglarkunskaper.

Klockan 16:00 var det dags för avfärd mot Roscoff, Frankrike. Två av vaktlagen fick i uppgift att hjälpa till med att lägga loss Älva från kajen i Portsmouths hamn. Vi fick hjälpa till med att bland annat sätta en av ribbarna och hantera fendorar samt ta loss båtens trossar som håller fast båten i hamnen. Efter en smidig utläggning fick vi njuta av fina vädret och äntligen vara ute på havet med Älva.



Till middags hade byssan fixat en god middag bestående av panerad fisk med potatis och remouladsås. Nu när vi är ute till havs så har vi ständigt tre personer som står uppe vid styrhytten och hjälper till besättningen att styra och navigera.

Glada hälsningar från Maria, Anton och alla andra på Älva!





### **Personallogg:**

Dagen börjades med frukost och en introduktion till hur städrutinerna ombord ser ut. Under tiden eleverna städade planerade vi i besättningen dagen och allt som ska hinnas med och förberedas innan avgång. Jag får en känsla av att alla i besättningen, som nu legat stilla i flera dagar i Portsmouth, tycker det ska bli skönt att vara på väg igen och komma in i sina rutiner med vaktgående. Efter städningen fortsatte vi med förtrogenhetsutbildningen ombord, följt av säkerhetsövningar och genomgång av segel och rutiner vid segling. Lotsen kom ombord lite innan 16:00 och vi avgick enligt schema mot Roscoff, Frankrike.

Eleverna är i full gång med att komma in i livet ombord, de som har byssan är upptagna med att laga mat och förbereda middagen. Resten går runt ombord och kollar in olika saker. Bakom mig i salongen sitter det ett gäng och spelar "med andra ord". Stämningen är bra, vädret är kanon och alla är på gott humör.