

Logg från Älva

Datum: 13/10

Elevloggare: Lowe och Selma

Personalloggare: Kerstin

Position: Väl förtöjd i Málaga

Planerat datum för att segla vidare: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Väder: Klart väder och sol

Elevlogg:

Skepp ohoj,

Imorse kom vi in i hamn i Málaga. Klockan 8 skulle vi stå ute på däck redo att sköta fendorar och förtöjningstrossar. Vi ligger förtöjda vid en väldigt central kaj i Málaga. Många stora, fina båtar och bara 5 minuters gång till stranden. Efter förtöjningen var det återigen dags för "rent skepp" då vi skulle städa hela skeppet extra noga. Sedan fick vi en välförtjänt lunch. Mellan lunch och dagens första lektion fick vi lite tid att se oss omkring i stan. Vissa gick till stranden medan andra utforskade Málagas gator.

Det har varit fullt upp med plugg idag eftersom vi skriver kustskepparprovet imorgon. Många är stressade men Hugo är väldigt taggad.

Efter lunch plockade besättningen fram "svarta säcken"-listan. Alla kvarglömda saker som ligger framme under natten stoppas i svarta säcken, för att få tillbaka sina egendomar behöver man putsa mässing på skeppet. Idag hade vi många mässingsputsare!

Medan vissa putsade mässing skrev några förarintygsprov. Det verkar som det blev positiva utslag då resultaten delades ut senare på kvällen. Efter prov och mässingputs var det middagsdags då det bjöds på linsgryta med ris. Somliga återvände till land efter den goda middagen

Stämningen på båten är spänd men förhoppningsfull. Alla laddar på olika sätt; somliga pluggar, andra skriver logg. Tack och adjö

// Lowe och Selma



Här ser vi Alva och Pijus som putsar mässing!



Katedral i Málaga

Personallogg:

Som eleverna skriver har vi nu kommit till Málaga. Det är vår slutdestination, men som tur är har vi flera dagar kvar innan vi reser hemåt igen! Här ligger vi jättefint mitt i stan, med många människor som promenerar förbi och tar kort på vår fina Älva.



Efter allt jobb det innebär att komma fram till ett nytt ställe, inklusive rent skeppstädning, samlades vi och ställde fram klockan en timma. Det innebar att lunchen serverades en timme senare än vanligt eftersom vi

”förlorade” en timma, men det gjorde inget. Mums med pastagrätäng!

På eftermiddagen hade vi naturbrukslektioner. Vi håller på med ett grupparbete om framtidens mat som ska redovisas i övermorgon. Av det jag sett hittills så kommer det att bli mycket intressant att lyssna på!

Efter lektionerna var det dags för några elever att skriva förarintygsprov, medan andra putsade mässing som eleverna skriver om ovan. Även undertecknad hade råkat få en sak i svarta säcken, så jag fick också putsa minsann 😊

Resten av dagen har ägnats åt olika aktiviteter såsom shopping, bad, plugg, hamnvakt, övningar på bryggan som inte hunnits med tidigare, och mycket godisinköp. Nu sitter många och pluggar det sista inför morgondagens kustskepparprov. Hoppas ni håller tummarna där hemma!

Vi har det finemang här på Älva! Hälsar Kerstin



Stranden som ligger fem minuter bort, vattnet är minst 20 grader. Underbart!