

Logg från Älva

Datum: 12/10-22

Elevloggare: Eskil och Moses

Personalloggare: Max

Position: 36°18,5' N 4°45,2' E

Planerat datum för att segla vidare: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: 09:00 Málaga

Väder: Ganska stjärnklart med en liten bris.

Elevlogg:

Idag har varit en händelserik dag...

Det började som vanligt med frukost kl.07:15, det serverades mannagrynsgröt i stället för den vanliga havregrynsgröten (mums). Efter det började vakten, på kurs genom Gibraltar sund såg vi många mycket stora fartyg, så utkik hade full rulle. Vi befann oss mitt emellan Marocko och Spanien. Detta gjorde att vi behövde sätta på flygplansläge, detta p.ga att marockansk mobildata kostar skjortan (153 kr/mb, alltså skulle det kosta 183 000kr för att ladda ner första säsongen av Breaking Bad).

När vi hade passerat Gibraltars klippor fick vi napp. Alla blev crazy, speciellt Maskinist-Max. Efter en lång strid och två girar på 360° var firren uppe. 22 kg tonfisk låg nu på väderdäck (crazy). Efter att alla fått kolla på fisken och uttrycka sin fascination, så hängdes fisken upp och sprättades upp (euw).

Inälvorna visade sig innehålla en till fisk (jäglar), och det tillsammans vägde ca 3 kg. Efter detta rensades fisken och fileades. Här fanns det även möjlighet att få sashimi slices av firren (MUUUUUMS). Efter allt rensande så låg 13 kg tonfiskfilé i frysen. Det var more or less vad som hände denna dag. Vi kommer till Málaga imorgon 09.00, vilket är resans sista destination (snyft).



Personallogg:

Herregud vilken dag!

Nu när vi har börjat närma oss Gibraltar som är den västliga entrén till Medelhavet, blir sjövakterna mycket mer spännande eftersom vi är långt ifrån ensamma på vattnet här och det blir ett perfekt tillfälle för eleverna att i praktiken få användning av de kunskaper om lanternor och fyrar som de har fått lära sig. Som ett exempel kunna se att vi faktiskt råkade ha en ubåt bredvid oss. Eftersom de inte får gå i undervattensläge genom Gibraltar sund.

Efter att ha sovit efter min nattvakt och sovit förbi lunchen, gick jag upp på bryggdäck och satte i fiskespöna i vattnet. Sedan ställde jag mig i byssan och tog lite rester för att laga till lite pytt i panna till mig själv. Precis när jag skulle knäcka i äggen i pannan, stod Sofia i dörröppningen och skrek att det var napp. Då måste jag slagit rekord i att ta sig från byssan upp till bryggdäck! Väl där så började

kampen som varade i ca 45 minuter och då gjorde Madde ett kanonjobb med att dra upp fisken ur vattnet med huggkroken genom brädgångsporten och där låg en fin gulfnad tonfisk på däck! Efter en ganska blodig likvidation, började fotograferingen och vägning av fisken. 22 kilo vägde den in på! Därefter var det dags att börja filea och samtidigt passade vi på att skära loss tunna skivor kött som vi gjorde sashimi på. Jag tror få har ätit så färsk sashimi som vi fick göra. Resten av de stora tonfisk-filéerna gav vi till Catarina så hon kunde packa in dem och lägga i både frys och kyl. Jag anar att vi kommer äta tonfisk inom kort tid. När vi var klara med hela spektaklet, så var det nästan middagstid, till min stora lycka! Eftersom jag blev avbruten med mitt lunchätande var jag rejält hungrig.

Under resan så har vi ju haft väldigt otur med vinden och antingen haft vindstilla eller som idag haft lite vind men från fel håll. På grund av detta bestämde vi att de som var intresserade av att sätta lite segel bara för att det är kul, kunde vara med och sätta focken och yttre klyvaren efter middagen. Med ett glatt gäng på sju personer drog vi upp seglen och seglade för babordshalsar en kort stund i 0,7 knop åt fel håll för att sedan bärga seglen, beslå dem och åka vidare mot Málaga.

Hoppas ni har det bra där hemma!

Med vänlig hälsning

Max



