

# Logg från Älva

---

**Datum:** 11/10

**Elevloggare:** Alva och Ebba

**Personalloggare:** Sofia

**Position:** N 36° 38,6', W 007° 35,8'

**Planerat datum för att segla vidare:** -

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Eftermiddag 13/10

**Väder:** Molnigt och hyfsat vindstilla (1-2 m/s), spegelblankt

## Elevlogg:

Hejsan hejsan!

Den här dagen har det inte skett så mycket, däremot började den väldigt tidigt. Klockan 00:20 gick brandlarmet på 3 sektioner i skeppet. Efter några minuter samlades majoriteten av alla elever ute på kajen men för vissa var det lite svårare att vakna. Efter ett tag fick vi gå och lägga oss och sova vidare då det hade varit ett falsklarm.

Klockan 07:15 serverades frukosten och efteråt var det dags för den dagliga städningen, den här gången med nya städområden.

Vi hade planerat att lägga loss och segla vidare vid klockan 10, men på grund av lågvatten behövde vi tänka om och avfärden blev framskjuten till klockan 12. I början av seglingen såg vi delfiner på avstånd som hoppade i det stilla vattnet.



Till lunch hade det nya byssanlaget tillagat rester. Under lunchen fick vi även chans att sjunga för födelsedagsbarnet Ebba!!! Efter lunchen hade vi även vår första lektion med Kerstin efter att hon anlänt till skeppet. Dagen har varit full med lektioner men nu börjar fartygsbefälslektionerna ta slut och kustskepparen närmar sig.

Till middag hade byssan lagat spenatsoppa samt vitlöks- och persiljebröd. Under middagen fick vi även sjunga för Ebba en andra gång, denna gång något mer falskt. Efter middagen så valde de flesta eleverna att plugga inför det kommande provet. I natt ser vi fram emot att få sova, förhoppningsvis utan att bli väckta av brandlarmet, och nya vakter!

Tack och hej från Ebba och Alva samt resten av fartyget!



## Personallogg:

Ja, smartare har jag nog varit än när larmet gick i natt. Jag måste ha drömt något och larmet passade in i drömmen för även om jag tog mig upp och började se till så att alla kom ut så var jag knappt vaken förrän några minuter efter att jag kommit upp till styrhytten. Direkt efter städningen testade vi brandlarmet i de sektioner som det gått i men där alla inte kommit upp. Vi konstaterar att det hörs i alla hytter men om man sover djupt så kan man missa det om dörren är stängd. Det vi pratade med eleverna om redan i natt var att om brandlarmet går så ska man, förutom att försöka få på sig lite kläder och skor, även öppna dörrarna till hytterna runtomkring och se till så att alla vaknar. Vi ska också se till att installera några sirener till i mellaninredningen.

Eleverna har som sagt haft lektioner i fartygsbefäl och naturbruk idag. Imorgon är det dags för de två sista lektionerna i fartygsbefäl. Först kommer jag ha en lektion i lite allt möjligt som vi inte hunnit med innan under resan och på eftermiddagen kommer Stefan ha en lektion i fartygsmanövrering. Efter det så är det eget plugg och pluggstuga på torsdag innan det är dags för kustskepparprovet på fredag förmiddag.

Innan avgång idag skickade jag iväg de papper som Port authority i Málaga kräver att vi ska skicka till dem innan ankomst. Vi har också bekräftat en bussutflykt till Gibraltar den 16/10.

/Sofia