

# Logg från Älva

---

**Datum:** 9 sept-22

**Elevloggare:** Ralph och Christoffer

**Personalloggare:** Björn Compier

**Position:** 56°38' N 007°08' E

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Portsmouth 12 eller 13 september

**Väder:** Lite lätt molnigt, avtagande ostlig vind

## Elevlogg:

Idag har vi forsat mot England och på morgonen så har vi varit uppe i över 10 knop så det var höga vågor och bra vind. Senare under dagen har vinden avtagit och våghöjden har gått ner så nu har vi en ganska bekväm gång och nu känner dom flesta sig bättre än imorse.

Vi har haft lektion i VHF där vi har pratat om olika förkortningar och har gått igenom det internationella bokstaveringsalfabetet igen. I byssan har diskmaskinen gått sönder så numera diskas man för hand vilket tar tid och är jobbigt. Ny reservdel är beställd från Sverige, men tyvärr kommer den inte förrän klassen har åkt hem.

## Personallogg:

Nu har vi färdats lite mer än ett dygn på ett hav som visat sig från sitt livligare håll, för att plötsligt lugna ner sig och låta solstrålarna glittra i vågtopparna samtidigt som vi fortsatt stävar mot Englands vackra kust.

Lektionerna har fortsatt trots att vissa av jungmännen (dvs eleverna) visat tecken på trötthet och sjösjuka. VHF-provet närmar sig med stormsteg och ord som pan pan, mayday, securité tillsammans med all stations all stations hörs allt oftare.

Maten som byssagänget trollar fram med sina magiska formler och med lite hjälp av nyanlända kocken Catarina skulle lika gärna kunna serveras på Hogwarts.

En klok Björn sa.....Hur stavar man kärlek? Det stavar man inte det ger man.



*Slör i 15 m/sek nordostlig vind, toppnotering 12,6 knop.*