

Logg från Älva

Datum: 04/09/2022

Elevloggare: Linus W och Axel

Personalloggare: Lars

Position: 57*00'N, 12*04'Ö

Beräknad ankomst till nästa hamn: Smögen måndag eftermiddag

Planerat datum för att segla vidare: Onsdag morgon mot Lysekil

Väder: Sol, måttlig till svag ostlig vind

Elevlogg:

Dagen började med en fantastisk frukost som innehöll äggöra och bacon (traditionell söndagsfrukost i handelsflottan.) Efter det kastade vi loss från kajen för att börja vår segling mot Smögen. Innan vi kastade loss kom vår fantastiska kock Lars ombord igen och började genast att hjälpa till att laga mat till hela fartyget. När vi kommit ut en bit från kajen så satt vi fullt segelställ. Till lunch blev det rester från tidigare måltider men med nya tillbehör. Till middag blev det kyckling i lime och chilisås med pasta.

Personallogg:

Godkväll!

Så har dagen äntligen kommit då jag får skriva mitt första inlägg här i loggen!

Mitt namn är Lars och jag jobbar, denna resa, som kock ombord. Mitt sjöliv började när jag var 16 år så det har blivit några fartyg genom åren. Älva är mitt tionde fartyg i ordningen, men mitt första segelfartyg.

Dagen började faktiskt hemma då jag varit hemma ett par dygn på grund av sjukdom i familjen, något Max nämnt tidigare här i loggen. Det är helt fantastiskt hur besättningen, och elever, ställt upp och ordnat så jag fick möjligheten att åka hem två nätter. Något jag är oerhört tacksam över.

Kom ombord till ett nytt byssagång som verkar oerhört sammansvetsade och målmedvetna så har en god magkänsla inför de kommande dagarna. Idag blev det lite enklare mat på grund av omständigheterna, men imorgon är vi tillbaka på banan igen då det bjuds på fiskgratäng till lunch och fläsk-schnitzel med klassiska tillbehör till middag.

Med önskan om en fortsatt trevlig kväll!

Lars

