

Logg från Älva

Datum: 31/8

Elevloggare: Marcus P.E och Fabian

Personalloggare: Kent Yngve Eriksson och Max Pär Holmén, matroser

Position: 54°55N 15°05'E

Beräknad ankomst till nästa hamn: 1/9 Helsingör

Väder: Soligt med lite blåst

Elevlogg:

Hejsan idag började vi morgonen med att äta frukost, när frukosten var förtärd så hade vi morgonstädning och eftersom det hade blåst en del kvällen innan så var det lite mer att städa än i vanliga fall. Efter städningen så hade halva klassen lektion med Kalle och Alvar och idag gick de igenom hur gasolsystem fungerar i båtar. När lektionen var avslutad så var det dags att äta lunch, när lunchen var uppäten så hade andra halvan av klassen lektion, det var väldigt skojigt och lärorikt.

Vi åker söder om Bornholm och förs fram av både huvudmaskin och segel vilket ger oss en fart på ungefär 6 knop. Det var det vi hade att säga idag, tack för visat intresse!

Personallogg:

Vi börjar med att reda ut begreppen. Det är faktiskt bara mamma som kallar mig Kent resten av världen kallar mig Kecke. Många känner kanske igen mig från Idskär där jag varit fast i ett antal år och då har jag bara fått segla med Älva på vintern, men nu ska ni veta har jag fått kliva ombord till 100% och det känns ju otroligt kul. I skrivande stund sitter min adept Max Holmén bredvid mig och han har hand om maskineriet ombord. Han är ju då en 98a och jag är en 57a så då kan ni ju räkna ut hur gamla vi är. Trots den stora ålderskillnaden så kommer vi faktiskt överens väldigt bra ska ni veta, men nog om oss, nu går vi in på vad som hänt denna afton.

Efter gårdagens guppiga färd från Gdansk, så lyckades vi få upp seglen trots att det både gick hög sjö och hade börjat skymma. När väl seglen var uppe så skotade vi ut för bidevind för styrbords halsar och satte kurs västerut. Då fick vi en mycket skönare gång eftersom seglen fungerar som ett väldigt bra stöd mot rullningar. Sedan gick natten förbi eftersom Jag Kent går av min vakt kl. 00.00. Jag vaknade upp till en underbar morgon med stålande sol och vindar på 6m/s. Efter en god frukost så satte vi i gång städningen av fartyget. Efter natten hade det blivit några incidenter som behövde spolas bort från däck, allting gick bra och båten är fin igen. Även eleverna är pigga och glada!

Eftermiddagen flöt på med bra seglingsvindar och en fin segling. I skrivande stund glider vi förbi Bornholm, som vi har på vår styrbordssida. Och nu ska vindarna mojna och vi har stiltje framför oss, så nu ska vi bärga segel och fortsätta för maskin.

Här kommer dagens skämt: Hur mås det fru tärna? Äh håll truten! På återhörande från de två glada matroserna

//Kecke



Sören, Madde, Kecke och magister Kalle njuter av solvärmen på ljugarbänken