

Logg från Älva

Datum: 29/8-22

Elevloggare: Love, Marcus L

Personalloggare: Madeleine Johansson

Position: Förtöjda i Motława, Gdansk

Planerat datum för att segla vidare: 30 aug kl 14 mot Helsingör

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2022-09-01

Väder: Molnig kväll

Elevlogg:

Idag vaknade vi och åt frukost sedan hade vi morgonstädning. Efter det hade Kalle Bäck sin genomgång om planeringen inför kommande dag. Vi fick fri tid efter städningen till klockan 12 då vi samlades utanför Sjöhistoriska museet i Gdansk som vi besökte. På museet fick vi ta del av gammal sjöhistoria där även Sverige var inblandat, det fanns några intressanta saker på museet som t.ex. gamla kanoner och lite vikingahistoria där de försökt få ihop gamla vrak från vikingabåtarna de hade, dessutom gamla vapen från första och andra världskriget. Vi fick även gå ombord på en stor båt som inte tillhörde museet, båten hade lastat kol innan och var byggd 1938.

Efter museet hade vi fritid igen då vi fick gå ut och äta middag. Vi har även bytt arbetsuppgifter för arbetsvaktslagen, Love har byssan och Marcus L har numera nattvakt mellan klockan 00-04 då vi delar upp det i vaktlaget.

Personallogg:

Go'kväll, go'dag, eller "God när ni nu läser detta".

Madeleine heter jag och seglar matros ombord på Älva. I tidigare loggar har det stått att jag är lättmatros men det stämmer inte utan jag är matros och rätt ska vara rätt 😊 Jag är ombordanställd sedan 2020 men har seglat på Älva dels som elev 2013 samt 2015, och jungman 2018, 2019 innan jag började segla lättmatros 2019. Utöver Älva har jag jobbat på ett annat segelfartyg vid namn Tre Kronor, samt flera maskindrivna skärgårdsbåtar.

Idag har vi i besättningen gjort spridda underhållsarbeten. Jag har lagt extra stygn på alla våra travare till mesanseget samt hissat upp kapten i masttoppen så han kunde utföra lite arbeten med några lanternor. Travare är de som kopplar fast våra segeldukar till masten, små metallföremål som går längs med en skena, dessa sys fast i seglet och kopplas sedan på skenan helt enkelt. Arbetet med att sy travare är ett pilligt jobb som tar tid och absolut prövar ens tålamod, så det är ju tur att man har lite av det i alla fall.

Nu är det sent och eleverna har börjat gå till kojs så jag ska väl följa deras exempel och göra likadant.

Ha det bra så hörs vi igen en annan dag!

/Madde



