

Logg från Älva

Datum: 28 augusti

Elevloggare: Justas, Niklas

Personalloggare: Alvar & Kalle

Position: Förtöjda i Motława, Gdansk

Planerat datum för att segla vidare: 22-08-30

Beräknad ankomst till nästa hamn: Helsingör 22-09-02

Väder: Sol med moln samt mycket värme

Elevlogg:

Hej och hallå hälsar vi från hjärtat av Gdansk. Vakten vid 04 på morgonen började med land i sikte. Planeringen för bordning lots för att navigera in oss i de trånga samt välkända kanalerna i Gdansk. I dessa kanaler i Gdansk finns det intressanta broar. De är väldigt låga för att ha så höga segelbåtar och större skepp i hamn. Dessa broar behöver då öppna sig i 85 grader så att alla båtar kan passera. Vid 09 tiden började förberedelse för tilläggning. Med Stefan vid ratten välades Älva runt med bara några få meter till godo i för och akter, så att vi lättare skulle kunna lossa oss och ge oss i väg igen på tisdag.

Efter vi lagt till i Gdansk, så fick vi order att städa hela båten noggrant. Vi fick perfekta kajplatsen för att se Baltic Sail-festivalen. Efter den grova städningen så fick vi möjligheten att gå ut på stan själva och se oss omkring i fina Gdansk. Vi var tvungna att vara tillbaka till middagen vid klockan 17:30. Efter vi åt den goda middagen som var lagad av besättningen och lärare, så fick vi möjligheten att gå ut till stan igen. Fast denna gång så skulle vi vara tillbaka vid 22:00. Det var allt för idag, tack för oss, simma lugnt.

Personallogg:

Med lots ombord från kl 08.00 stävade vi in mot Gdansk. En väldigt trevlig lots som berättade om de stora kolupplagen på vägen in, men även visade var båtarna av märket Galeon byggs. Till nästa resa hit (om det blir så) kan det vara ett bra besök för våra MT-elever. Kanalen in var nästan 7nm och väldigt kul att ha varit med om. Gdansk är verkligen en fantastisk stad, i alla fall den del vi når från hamnen där vi ligger. Väl på plats visade det sig att festivalprogrammet i Baltic Sail innehöll en punkt "öppet skepp" vilket innebar besöksmöjlighet för allmänheten. Älva blev oerhört populär att besöka och kön slingrade stundtals lång på kajen. En båtparad skedde precis utanför vår kajplats och stämningen var hög med glada människor som vinkade och skrattade. En liten pojke som besökte oss blev upplyft till handtaget för Älvas mistlur och fick göra ett långt ljudligt "tuuut", dagen var räddad för honom och vem vet, om några år kanske vi har en kille från Polen som ny elev. Kort sagt har vi haft en dag som överskred vad vi hade hoppats på.

Alvar och Kalle



