

Logg från Älva

Datum: 23/8-22

Elevloggare: Samuel Rangne, John-Lucas Arzt

Personalloggare: Sören

Position: Myttingeviken Värmdö.

Planerat datum för att segla vidare: 24/8

Beräknad ankomst till nästa hamn: 25/8

Väder: Fin solnedgång och vindstilla

Elevlogg:

Idag har klassen fått hjälpa besättningen att städa undan efter renoveringen av styrhytten. Vi fick plocka undan skräp och förberett inför att lämna hamnen. Vi hjälptes åt att rada upp alla våra flytvästar på rad i nummerordning.

Innan vi lämnade hamnen fick vi en genomgång om saker vi ska tänka på. När vi lämnade hamnen fick vi dra upp fendrar och sätta fast dem på sina platser samt hjälpa med att ta in och sätta tampar på sina platser. När vi var på väg till vårt första stopp tog vi det lugnt och spelade lite kort och njöt av värmen ute på däck.

Sedan kom vi fram till Myttingeviken och la ankare. Efter det var det dags för middag runt 17:30 och vi fick pasta och skinksås som var lagat av vaktlaget Alfa. Efter middagen har vi bara tagit det lugnt och kollat runt i båten. Vi ska på vakt lite senare ikväll fram till klockan 00 sedan är det dags att sova.





Personallogg:

Då är vi äntligen på väg. Det har varit en hektisk sommar eftersom Älva har fått en helt ny styrhytt med allt vad det innebär av finsnickeri, elinstallationer, hydraulik, mekanik och tusen andra detaljer. Men allt blev klart i tid, och vi gläds nu åt vår fantastiska styrhytt med ändamålsenlig utrustning och gott om utrymme för undervisning i navigation, sjökortsarbete, radar och VHF utan att det stör fartygets framförande.

Nu ligger vi för ankar i natt i Myttingeviken. I morgon kör vi igång med elevernas förtrogenhets- och säkerhetsutbildning och sedan sätter vi kurs mot Gotska Sandön, som blir vårt första stopp. Därifrån vidare till Gdansk, som skall bli spännande att besöka eftersom vi aldrig varit där med Älva tidigare. Vidare mot Helsingör, genom Limfjorden och ut på Nordsjön. Vi besöker den unika medeltidsstaden Brügge i Belgien och avslutar i Portsmouth eller Southampton. Följ oss här i den dagliga loggen, så kommer ni att få veta allt om våra vidare äventyr. I morgon, när vi också har fått ombord vår lättmatros Madeleine, kommer en fullständig presentation av besättning på denna resa.

Hälsningar från kapten Sören